

# OVERKOEPELING



PAROCHIE  
**H. HART VAN JEZUS**

Heerderweg 1  
6224 LA Maastricht  
tel. 043 363 2641

Bankrek:  
NL08 ABNA 0516 664 611

AKERPOORT -  
HEUGEMERVELD



PAROCHIE  
**H. JOANNES BOSCO**

In

Jaargang 4, nr.8 – oktober 2020

## **Mensen zijn een stuk interessanter als je ze beter leert kennen**

Sommige politieke partijen hebben het imago antichristelijk te zijn. In augustus werd de gelovige minister Kaag gekozen tot lijsttrekker van D66. Openlijk gelovig en rooms-katholiek zijn is opmerkelijk voor een liberale politieke leider. Sigrid Kaag zegt in haar werk geïnspireerd te worden door haar geloof.

In september is kardinaal Simonis overleden. In zijn ambt werd hij door velen als een 'orthodoxe geloofsridder' verguisd. Bij zijn uitvaart werd hij echter herdacht als een warm mens met een groot hart. Kardinaal Simonis was orthodox in de leer. Ad Simonis was een gewoon mens en zeer begaan met mensen die het moeilijk hadden. Een typische uitspraak van hem was: het leven is niet leuk, het is zinvol en de moeite waard om geleefd te worden.

Zijn romandebuut 'Ik Jan Cremer', uit 1964, is het best verkochte, maar ook het meest verguisde boek uit de Nederlandse literatuur. Vele schilderijen en boeken later, staat Cremer nog altijd bekend als een rusteloze wildeman. Jan Cremer: "Ik bid elke dag. ... Ik denk dan aan alles wat ik die dag heb meegemaakt en hoe ik weer veilig in de haven ben teruggekeerd. Het geeft me troost, nee, kracht, houvast. Ik ben een Gottgläubich mens. Absoluut. Honderd procent. ... Meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen - ik moet ook een beetje aan mijn imago denken."

Drie mensen, die bij een nadere beschouwing, anders en een stuk interessanter zijn dan hun imago of hoe wij over hen denken. Omgekeerd, steeds meer mensen vinden ons rooms-katholieken maar een 'raar volkje' en niet van deze tijd. Waarom oordelen mensen zo snel? Vaak krijgen we niet eens de kans om elkaar te leren kennen. Laten wij christenen in elk geval moeite doen om met een ander kennis te maken. En als iemand tegen je zegt 'Ik geloof niet in God' is dat geen reden om op een ander onderwerp over te schakelen, maar een goede aanleiding om te vragen 'Waar geloof jij in, wat vind jij echt belangrijk?'. Dat kan het begin van een inspirerend gesprek zijn, voor allebei.

Willem Wolters

## Herfstmijmering

Het leek al een herfststorm, die Francis, die eind augustus over ons land raasde. De bomen in mijn straat verloren al veel blad. Ze beginnen ook al roestig te kleuren. De herfst nadert. Dat voel je. Het jaar 2020 wordt ouder.

Dat doet ons denken aan ons eigen ouder worden. Dat mag, als dat denken maar geen tobben wordt. Wat heb ik nog te verwachten? Wat kan ik nog?

Die vragen kunnen een ouder wordende mens wel eens bekruipen.

In onze dagen wordt de waarde van een mens vaak gemeten naar zijn jeugd en prestaties. Een oudere kan zich dan waardeloos voelen.

Maar niet wat je nog kunt of presteert maakt je waarde uit. Maar wie je bent en wie je geworden bent in je leven. Liefhebben kun je ook vanuit je rolstoel. Een ouder wordende mens is vaak mild en door ervaring wijs geworden. Hij kijkt terug op het leven zoals het was. Dankbaar om de goede dingen die er waren en nog zijn. En de minder goede relativerend. En ook de toekomst nog verwachtend met een zekere nieuwsgierigheid.

Ja, het leven heeft nog waarde, ook als de krachten afnemen. Als je het een niet meer kunt, kun je het ander nog wel. Ook de herfst kan mooi zijn.

Het leven is een geschenk. Als je het krijgt is het nog niet af. Het wordt je iedere dag gegeven om er iets van te maken. Elk seizoen heeft zijn eigen kleur en opgave.

En eens leggen we het terug in de handen van de Schepper die het ons gaf.

Rijker door alle goeds dat we ermee deden. We geven het terug maar het wordt ons niet ontnomen. "Vita mutatur, non tollitur" zingt de uitvaartliturgie. "Het leven wordt veranderd, niet weggenomen".

Zoals het blad dat valt. Het heeft de boom gevoed. Dat zal het ook doen als het naar de grond is gedwarreld en weer aarde wordt.

Het verandert, maar in de lente keert het terug in de boom. Tegen Pasen, als alles nieuw wordt. Zo keren ook wij terug naar waar we vandaan komen, onze Schepper.

Pastoor F. Delahaije

## **Eucharistievieringen van de Koepelkerk in oktober 2020, om 10.30 uur:**

### **Zondag 4 oktober**

Celebrant: Emeritus Pastor Frans Delahaye

Misintenties: Jan en Caecilia de Leeuw-Mol; familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen in de laatste twaalf maanden.

Muziek: kleine zanggroep Moorvalley uit Veenendaal.

### **Zondag 11 oktober**

Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen

Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen

Muziek: orgelmuziek door Ton Vennix.

### **Zondag 18 oktober**

Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurriss

Misintenties: Jan en Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie de Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen

Muziek: orgelmuziek door Huub Wolfs.

### **Zondag 25 oktober**

Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen

Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen

Muziek: kleine zanggroep Cantara o.l.v. John Schreurs.

Actuele informatie over de eucharistievieringen staat op de Koepelkerk website.

In de kerk zit iedereen op veilige afstand, zie de **gele** markering op de banken.

### **Kopij, misintenties en huisbezoek:**

Artikelen voor de Overkoepeling van de maand november kunt u opgeven t/m 15 oktober a.s. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.

Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:

- op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1, 6224 LA Maastricht
- per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520
- per e-mail: [info@willemwolters.nl](mailto:info@willemwolters.nl)
- in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis

De Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurriss zijn beschikbaar voor een gesprek.

Aanvragen voor een gesprek kunnen gedaan worden bij de koster, Will Boetsen.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een gesprek of misintenties te noteren.

Het aanvragen van een gesprek met een Pastor of van misintenties kan als volgt gebeuren:

- o persoonlijk op woensdag van 10.00 -11.00 uur
- o per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599
- o per e-mail: [willboetsen@gmail.com](mailto:willboetsen@gmail.com)
- o in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

## **Wij zijn op zoek naar jou!**

Het zijn de vrijwilligers die onze parochie, Koepelkerk en geloofsgemeenschap vitaal houden. Extra handen en hoofden zijn altijd welkom.

Er is behoefte aan Acolieten en Lectoren. Samen met de Pastores maken zij onze erediensten tot een bijzondere en spirituele gebeurtenis. Collectanten zijn welkom en ook mensen die helpen om allerlei kleine en iets grotere technische klussen in en rond het kerkgebouw op te pakken.

Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie kosten. Dat kan alleen een bepaalde dag, week of maand in het jaar betreffen. Daarom is er voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit.

Bij een vitale geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar aandacht geven, zeker nu sommige mensen niet hun huis uit durven te gaan. **Misschien wilt u iemand af en toe bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken?** Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen, al is het maar eenmaal per maand.

Hebt u interesse, laat het koster Will Boetsen of het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

### **Wat u moet weten:**

- Veel informatie staat op de website: <http://www.koepelkerk.net/>
- Op donderdag is een eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Dagkapel.
- Op zaterdagavond is een eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Op elke zondag is een Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
- Het is gebruikelijk dat op de eerste en tweede zondag van de maand, na de eucharistieviering, koffie achter in de kerk geschonken wordt. Of dat al in oktober of november kan, weten we nog niet.
- Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster,  
Will Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of  
mobiel 06 – 517 475 99 of per e-mail: [willboetsen@gmail.com](mailto:willboetsen@gmail.com)

### **Belangrijke telefoonnummers:**

Alarm **Spoed: 112**

Alarm geen spoed: **0900-8844 (Politie)**

Huisartsenpost: **043 – 387 77 77**

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: **043 – 631 45 00**

### **Ter attentie:**

In de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling om deze plaats te huren? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.