

# OVERKOEPELING



PAROCHIE

**H. HART VAN JESUS**

Heerderweg 1  
6224 LA Maastricht  
tel. 043 363 2641

Bankrek:  
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE

**H. JOANNES BOSCO**

Jaargang 1, nr. 10 – oktober 2017

Even voorstellen, Engelen

Mensen op Sint Pieter, waar ik lang pastoor was, zeggen wel eens: “In de kerk kwam ik niet veel, maar uw stukjes in het parochieblad las ik altijd.” Die stukjes waren dus kennelijk een verlengstuk van de preekstoel. In de Koepelkerk richt ik me nu ook af en toe tot u. Het parochiebestuur vroeg me dat ook af en toe via dit blad te doen. Het is oktober. Dat is de maand van de engelen. Ze staan op de liturgische kalender. Gabriel, Michael, Rafael en de engelbewaarders. Voor moderne mensen zijn ze een soort religieuze sprookjesfiguren uit vervlogen tijden. Hoewel, er verschijnen steeds meer boeken over hen. Er is een nieuw engelen-geloof. Met Kerstmis zijn ze niet van de lucht. Je ziet ze op veel wenskaarten. In de kunst en in oude kathedralen zijn ze vaak afgebeeld. De Bijbel is er vol van. “Angelos”, bode betekent dat. Ze overbruggen de afstand tussen God en de mensen. Ambassadeurs van God zijn het. Overal waar in de Bijbel een engel optreedt, ervaren mensen iets van Gods aanwezigheid. Dat betekenen hun namen al. Gabriel is Gods boodschapper. Michael is Gods strijder tegen het kwade. Rafael brengt Gods genezing. Ook wij ervaren soms iets van Gods aanwezigheid. In engelen van mensen die voorbijkomen. U kent er vast ook een paar. Iemand die je troostte of hielp in de nood. Iemand die naast je stond toen je het zo nodig had. We zeggen dan soms ook: “Je bent een engel!” De engelbewaarder drukt het diepe geloof uit dat God zorg heeft voor ieder van ons persoonlijk. Dat is het hart van het evangelie. Dat liet

Jezus ons zien. God heeft het hart van een vader of moeder. Wij gaan Hem ter harte. Al voelt dat misschien niet altijd zo. Daarom hebben engelen ook vleugels. Om overal te kunnen zijn. “Onder uw vleugels rusten wij” zingen we soms in de kerk. Teken van Gods naam: “Ik zal er zijn voor jou”

De engel die bij dit stukje is afgebeeld is van Paul Klee. Hij of zij – dat weet je bij een engel nooit – is maar één lijn. Een hulplijn tussen God en mens. Hij tekende hem in 1939. Paul Klee noemde hem: “Engel voller Hoffnung”

Houd hem in ere, uw engel. En wees er zelf ook een.

Past. F. Delahaije



## **Overwegingen**

Thema van de maand oktober: Ik wil het goede zien.

Kracht van de maand oktober: Trouw is een kracht in mij.

Over dit Thema en deze Kracht staan inleidingen in het blauwe Catechetisch missaal, dat in de kerk ligt.

In de Koepelkerk is iedere zondagmorgen een eucharistieviering om 10.30 uur. De Gebedsgroep viert de eucharistie ook op donderdag vanaf 15.00 uur; iedereen is dan welkom. Iedere zaterdagavond is een eucharistieviering in de O.L.V. van Lourdeskerk; aanvang 19.00 uur.

**Zondag 1 oktober:** zes-en-twintigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus deken L. Kleinen
- Misintenties: 6 wekendiensten Jeannette Bremmers-van der Hart en voor Jo Bolieau; 1<sup>ste</sup> jaardienst voor Marie-Louise Mommers-Persoone; Lucien Habets, familie Henssen-Vranken, Jan en Caecilia De Leeuw-Mol, familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen, overleden parochianen van de laatste twaalf maanden
- Muziek: *Kamerkoor* Voices! o.l.v. Kristof Allaert

**Zondag 8 oktober:** zeven-en-twintigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor K. van Tulder
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: koor Crescendo uit Amby o.l.v. Harrie Wijenberg
- Doop na de eucharistieviering: Fanne Rousseau.

**Zondag 15 oktober:** acht-en-twintigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
- Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Collegium Gregorianum Heuvelland

**Zondag 22 oktober:** negen-en-twintigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: organist Henk Langeveld

**Zondag 29 oktober:** dertigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor O. Jansen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: organist Hub Wolfs

## **Opgeven kopij, misintenties en huisbezoek.**

De koepelkerk is de parochiekerk van de parochie van Don Bosco en de parochie Heilig Hart van Jezus.

### **Kopij**

Grote artikelen voor de Overkoepeling van november kunt U aanleveren t/m 16 oktober, kleine artikelen, misintenties en het muziek programma t/m 20 oktober. Het aanleveren kan als volgt:

- op het adres Heerderweg 1, 6224 LA Maastricht
- per telefoon 0646705520 (Willem Wolters) of 043 – 363 26 41 (parochiekantoor, Will Boetsen)
- per e-mail [info@willemwolters.nl](mailto:info@willemwolters.nl)
- in de doos achter in de kerk, voor of na de H. Mis.

### **Misintenties en huisbezoek**

Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur is de koster Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om misintenties of andere informatie in ontvangst te nemen. Soms worden misintenties te laat voor het parochieblad aangeleverd. Deze intenties kunnen wel in de betreffende eucharistieviering voorgelezen worden.

Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye of Kurriss zijn beschikbaar voor een huisbezoek of een gesprek. Aanvragen op woensdagochtend of telefonisch via de koster Will Boetsen, tel. 043 – 36 32 641 of 06-517 475 99. Per e-mail doorgeven kan ook: [willboetsen@gmail.com](mailto:willboetsen@gmail.com)  
Deponeren in de doos achter in de kerk is ook een mogelijkheid.

### **Belangrijke telefoonnummers**

Alarm spoed: 112; Alarm, geen spoed: politie 0900-8844

Huisartsenpost: 043- 387 77 77.

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie 043-631 45 00.

Het doorgeven van verhuizing of verandering van telefoonnummer of e-mailadres kan telefonisch 043 – 36 32 641 of 06-517 475 99 of per e-mail [willboetsen@gmail.com](mailto:willboetsen@gmail.com).