

OVERKOEPELING



PAROCHIE
H. HART VAN JEZUS

Heerderweg 1
6224 LA Maastricht
tel. 043 363 2641

Bankrek:
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE
H. JOANNES BOSCO

Jaargang 2, nr. 6 – juni 2018

Bisschop Michael Curry bij het huwelijk van Prins Harry en Meghan:

Wijlen Martin Luther King zei ooit: We moeten de kracht van liefde ontdekken, de verlossende kracht van liefde. Als we dat doen, dan kunnen we van deze oude wereld een nieuwe wereld maken, want liefde is de enige weg.

Liefde is kracht. Onderschat die kracht niet. Doe er ook niet te sentimenteel over. Er zit kracht in liefde. Als u me niet gelooft, denk dan eens terug aan het moment dat u voor het eerst verliefd werd. De hele wereld leek te draaien om u en uw geliefde.

O zeker, liefde is kracht. Niet alleen in de romantische liefde, maar in elke vorm, elke vorm van liefde. Als je geliefd wordt, geeft dat een bepaald gevoel, als je weet dat er iemand om je geeft, als je iemand lief hebt en die liefde kan tonen – dat voelt goed, dat heeft iets goeds. Er zit kracht in liefde.

Het heeft iets goeds. En dat heeft een reden. Dat heeft te maken met de bron. We zijn door een kracht van liefde gemaakt. En onze levens waren en zijn bedoeld om in die liefde geleefd te worden. De bron van liefde is God zelf: de bron van al onze levens.

Een oud middeleeuws gedicht zegt: 'Waar ware liefde gevonden wordt, daar is God.'

Overwegingen

Het thema van de maand juni is: ik wil samenwerken.

De kracht van de maand juni is: liefde is een kracht in mij.

Over dit Thema en deze Kracht staan inleidingen in het blauwe Catechetisch missaal dat in de kerk ligt.

Over de Koepelkerk gesproken !

De laatste pater was gegaan en er kwam niemand meer. De paters waren uitgeput !

De paters konden niet anders doen dan het stokje overgeven aan de Bisschop van Roermond. Telkens als er in Maastricht bij de Koepelkerk een mutatie optrad, werd dat ook weer door de paters zelf opgelost. Nu echter werd het voor de Bisschop een probleem. Hij moest ervoor zorgen, dat de Koepelkerk op een andere wijze dan door de paters zelf moest worden bediend. In de huidige omstandigheden is het voor de Bisschop van Roermond ontzettend moeilijk geworden om een keuze te bepalen voor de opvolging van de paters daar in de Koepelkerk in Maastricht.

De Bisschop van Roermond ging eens op bezoek bij zijn collega in Haarlem. Ze discussieerden eindeloos. Ik zat daar als niet zichtbare derde bij en was druk doende die beide heren de juiste bewoordingen in de mond te leggen. Anders gezegd: ik was bezig om de Bisschop van Roermond een geruststellende en tevreden terugreis naar Roermond te bezorgen., En, warempel, de Bisschop van Haarlem had wel een mogelijkheid om de Bisschop van Roermond tegemoet te komen. “Luister, Frans”, zo zei de Bisschop van Haarlem, “in Broek op Langendijk is er een pastoor, die, in mijn overtuiging, aan een nieuwe uitdaging toe is ! En die Koepelkerk van jou daar in Maastricht is voor hem zo’n uitdaging. De Koepelkerk zal hem best kunnen gebruiken. Ik zal hem aansporen eens zeer spoedig met jou contact op te nemen”. Om een heel lang verhaal kort te maken: een gesprek kwam er en beide grootheden kwamen tot overeenstemming. Pastoor Schafraad werd en was pastoor van de Koepelkerk in Maastricht tot november 2015.

Zo, nu weer even genoeg Over de Koepelkerk gesproken !

Met Koepelkerkse, ook wel Joepse groet !



Eucharistievieringen in de Koepelkerk:

Zondag 3 juni: Sacramentsdag

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris.
- Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen laatste 12 maanden
- Muziek: orgelmuziek, Ton Vennix

Zondag 10 juni: tiende zondag door het jaar, viering van H. Hart van Jezus in de Koepelkerk

- Celebrant: Emeritus Pastor O. Janssen
- Misintenties: 1^{ste} jaardienst Harry Mohrmann; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Popkoor Revival o.l.v. mevr. Cobi Ritzen

Zondag 17 juni: elfde zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor C. van Tulder
- Misintenties: zeswekendienst Ed Schijlen; Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: koor Inspiration o.l.v. dhr. Jos Gulikers

Zondag 24 juni: Geboorte van de H. Johannes de Doper

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek, Hub Wolfs

Zondag 1 juli: dertiende zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye

Heiligdomsvaart 2018

Voor het programma van 24 mei tot en met 3 juni zie:

http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/application/files/2815/2165/5222/HDV_Programma_DEF.pdf .

- **2 juni, 10.00 uur:** Pelgrimswandeling Houthem-Maastricht.
- **3 juni, 10.00 uur:** Pontificale Eucharistieviering. Sint Servaas Basiliek en om **14.00 uur:** Ommegang door Maastricht.

Kopij, misintenties en huisbezoek:

Het opgeven van **grote** artikelen voor de Overkoepeling van juli a.s. kunt U doen t/m 18 juni a.s. Het aanleveren van **kleine** artikelen, misintenties en muziekprogramma's voor de Overkoepeling van juli a.s. kan t/m 20 juni a.s.

Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:

Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1
6224 LA Maastricht

Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520

Per e-mail: info@willemwolters.nl

In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis

Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een huisbezoek, en/of een gesprek. Aanvragen voor een huisbezoek kunnen gedaan worden bij de koster, Will Boetsen. Dat kan persoonlijk, telefonisch en via de mail.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te noteren, c.q. misintenties in ontvangst te nemen en te noteren. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen.

Het aanvragen huisbezoek en/of gesprek en het noteren van misintenties kan als volgt gebeuren:

- Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur
- Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599
- Per e-mail: willboetsen@gmail.com
- In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Zingen in de Koepelkerk door de jaren heen, en zoals het nu is.

Onze kerk heeft geen eigen koor of organist meer. Daarom luisteren gastkoren en –organisten iedere zondag onze eucharistievieringen op. De Koepelkerk heeft wel nog een eigen en gewaardeerd koor voor uitvaarten.

Geen eigen koor hebben was even wennen voor veel trouwe kerkbezoekers. Vroeger was het koor van de Koepelkerk een begrip. Ik spreek hier uit eigen ervaring, omdat ik bijna veertig jaar in de Koepelkerk heb gezongen. En met veel plezier! De tijden zijn helaas veranderd en een eigen koor in standhouden is moeilijk. Een nieuw koor oprichten is bijna onmogelijk.

Lid worden van een kerkkoor spreekt veel mensen niet meer aan. Zelfs bij de Maastrichter Staar is het moeilijk om nieuwe mensen, en met name jongeren, te werven.

Bijna vanaf het begin heeft de Koepelkerk een eigen koor gehad. Dat begon met mannenkoren. Een gemengd koor was vroeger een koor aangevuld met jongens. Dames mochten toen niet meezingen in een kerkkoor. Pas in de jaren zestig waren de dames welkom, omdat de kerkgewoonten veranderden en er te weinig mannen waren.

Bekende dirigenten in de Koepelkerk waren Martin Stegen, die na enkele jaren naar de O.L.V. Sterre der Zee is gegaan, Karel van Wersch, Jos Besseling en Christiane Neven. Onder de jarenlange leiding van Karel van Wersch groeide het koor van een typisch mannenkoor naar een koor met mannen en jongens en om tenslotte een echt gemengd koor van mannen en vrouwen te worden. Jos Besseling was een goede dirigent. Hij had de pech de neergang van het koor mee te maken. Christiane Neven dirigeerde het koor in de laatste jaren van zijn bestaan.

Na het opheffen van het Koepelkerkkoor zijn pogingen gedaan om een nieuw koor op te richten. Tevergeefs. Aan een mooie en welluidende traditie in de Koepelkerk kwam een einde.

Gelukkig hebben nog veel mensen plezier in het zingen bij een kerkkoor. Gelukkig worden nog veel mensen geïnspireerd door het luisteren naar kerkelijke liederen.

Kerkelijke muziek heeft het moeilijk, maar het is een sterke traditie en zal niet verloren gaan. Hebt u belangstelling voor het zingen in een kerkkoor? Neem contact op met Henk Boetsen.

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze Koepelkerk en geloofsgemeenschap levenskrachtig houden. Er is behoefte aan Acolieten en Lectoren. Samen met de Pastores maken zij onze erediensten tot een spirituele gebeurtenis. Collectanten zijn nodig en ook mensen die helpen om technische probleempjes op te lossen. Mensen die tweemaal per maand koffie zetten en die achter in de kerk serveren. Taken en klussen kunnen op de maat van de betreffende vrijwilliger gemaakt worden. Dat kan over veel of slechts twee uren in de maand gaan. Het kan ook alleen de Goede Week, Pasen of Kerstmis betreffen. Er is voor iedereen een passende taak. Hebt u interesse, laat het koster Will Boetsen of het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak.

Wat U moet weten:

- Veel informatie staat op de website: <http://www.koepelkerk.net/>
- Op maandagavond is van 19.00 tot 20.00 uur een meditatieavond in De Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1.
- Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Meditatiëkapel. Iedereen is dan welkom.
- Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk.
- Op zondag is een Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
- Op de eerste en tweede zondag van de maand is er na de eucharistieviering koffie achter in de kerk.
- Het doorgeven van verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres kan bij de koster, Will Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel 06 – 517 475 99 of per e-mail: willboetsen@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm **Spoed: 112**

Alarm geen spoed: **0900-8844 (Politie)**

Huisartsenpost: **043 – 387 77 77**

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: **043 – 631 45 00**