

OVERKOEPELING



PAROCHIE
H. HART VAN JEZUS

Heerderweg 1
6224 LA Maastricht
tel. 043 363 2641

Bankrek:
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE
H. JOANNES BOSCO

Jaargang 2, nr. 4 – april 2018

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood. Jezus staat voor een 'nieuw verbond' tussen God en de mens, gebaseerd op genade. En niet, zoals in het Jodendom, gebaseerd op de wet.

Pasen was vroeger ook een seizoensfeest. Het was het begin van de lente en het einde van de winter, een tijd van schaarste als de voedselvoorraden oprakten. Veel paasgebruiken zijn van het lentefeest afgeleid, zoals het rapen van eieren. Boeren zagen in eieren een kiem van groei-kracht. Ze begroeven de eieren om de kiemkracht op de bodem over te dragen en voor een goede oogst te zorgen. Zowel het christelijke Pasen als het lentefeest maken van Pasen een heel modern feest. Het is een feest dat christenen en niet-gelovigen perspectief biedt. Pasen gaat over geestelijke levenskracht.

W. Wolters

Overwegingen

Thema van de maand april is: Ik wil vriendelijk zijn.
Kracht van de maand april is: Geloof is een kracht in mij.
Over dit Thema en deze Kracht staan inleidingen in het blauwe Catechetisch missaal dat in de kerk ligt.

Over de Koepelkerk gesproken !

In de presentatie en kennismaking, de vorige keer in de Overkoepeling, heb ik je verteld over mijn bemoeienissen tot dusver met de Koepelkerk. Hoe intensief ik me bezig heb gehouden om de paters van destijds ervan te overtuigen, dat er een bijzondere kerk moest komen. Dat ik pater Luiten ervan heb overtuigd, dat hij de architecten Boosten en Ritzen opdracht zou geven voor een ontwerp van de Koepelkerk. Behalve dat ik die paters van toen heb aangespoord de Koepelkerk te laten bestaan, heb ik ze eveneens een bijzonder soort bezieling aangereikt: er zijn voor elkaar ! Om voor elkaar het leven een inhoudsvolle betekenis te geven en op die wijze een navolger van onze Christus te zijn. Ik heb ze ook aangespoord dat elan, die bezieling telkens door te geven.

In 1953 was het eindelijk zover. De Koepelkerk in zijn huidige vorm stond er. De geplande torens waren er niet. Daar waren geen centen voor. De kritiek op de Koepelkerk was er wel ! En hoe ! In een erg traditioneel Maastricht was een kerk van zo moderne aard en met een zo op het Oosten afgestemde vormgeving verfoeilijk en niet passend bij de katholieke kerk. De Koepelkerk had het geluk, dat ze in opdracht van een kloosterorde tot stand kwam. Het bisdom Roermond had anders beslist geen opdracht tot bouw gegeven. Erger nog, beide architecten Boosten en Ritzen zijn, als gevolg van dit tot uitvoering gekomen ontwerp, zeer geruime tijd verstoken gebleven van opdrachten vanuit het bisdom

De kerk heeft, echter, door de jaren heen een reputatie gekregen, waardoor je kunt zeggen, dat ze monumentaal is. Het opvallende voorkomen van de Koepelkerk en de gebruikte moderne materialen maken deze kerk gezichtsbepalend. In Maastricht is de Koepelkerk een geliefd gebouw geworden.

Ik laat het hierbij: Over de Koepelkerk gesproken !
Met Koepelkerkse, ook wel Joepse Groet !



Eucharistievieringen in de Koepelkerk:

Zondag 1 april: Paaszondag, Verrijzenis van de Heer

- Celebrant: Pastor E. Dassen
- Misintenties: eerste jaardienst Leon Strijp; zeswekendienst: Piet Houtappel, Netty Engelen, Kitty Cornelissen, Jean Freens, Miets Haane-Soudant; Alice Mommers; Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen laatste 12 maanden
- Muziek: samenzang en orgelmuziek

Maandag 2 april: Tweede Paasdag

Geen eucharistieviering. Verwijzing O.L.V. van Lourdeskerk 10.30 uur

Zondag 8 april: Beloken Pasen

- Celebrant: Emeritus deken L. Kleinen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Vocal Group Celebrations o.l.v. Iene Hermse, begeleiding Denny Gorissen

Zondag 15 april: derde zondag van Pasen

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
- Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Schola St. Christina Eijsden o.l.v. Peter Schroen

Zondag 22 april: vierde zondag van Pasen

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: Per Jacobs, zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: koor Cantare uit Geleen o.l.v. John Schreurs

Zondag 29 april: vijfde zondag van Pasen

- Celebrant: Emeritus Pastor O. Jansen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek.

Oecumenische viering Koningsdag, **27-4- 2018** 10.00 uur in de St. Jan.
Oecumenische viering Dodenherdenking, **4-5- 2018** 18.30 uur in de St.
Servaasbasiliek.

Kopij, misintenties en huisbezoek:

Het opgeven van **grote** artikelen voor de Overkoepeling van mei a.s. kunt U doen t/m 19 april a.s.

Het aanleveren van **kleine** artikelen, misintenties en muziekprogramma's voor de Overkoepeling van mei a.s. kan t/m 20 april a.s.

Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:

Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1
6224 LA Maastricht

Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520

Per e-mail: info@willemwolters.nl

In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis

Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een huisbezoek, en/of een gesprek. Aanvragen voor een huisbezoek kunnen gedaan worden bij de koster, Will Boetsen. Dat kan persoonlijk, telefonisch en via de mail.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te noteren, c.q. misintenties in ontvangst te nemen en te noteren.

Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen.

Het aanvragen huisbezoek en/of gesprek en het noteren van misintenties kan als volgt gebeuren:

- Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur
- Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599
- Per e-mail: willboetsen@gmail.com

In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Gesprek met em. Pastor Frans Delahaije

Hij viert regelmatig met ons de eucharistie. Ik had een gesprek met hem, om hem aan u voor te stellen. Hij vertelde dat hij geboren is in 1946 te Geleen, na de lagere school aldaar ging hij naar het klein seminarie Rolduc. Toen al voelde hij roeping om later in een parochie te gaan werken. In die tijd begonnen er nog veel jonge mensen een priesterstudie.

Na zijn wijding in 1973 begon het parochiewerk. Eerst in Heerlen, toen in Heer en daarna op Sint Pieter. Intussen was hij ook enkele jaren parttime studentenpastor. Altijd is hij veel vreugde blijven vinden in zijn werken met en voor mensen, van oud tot jong. Aanvankelijk was het celibataire bestaan ook wel eens moeilijk. Maar de vele ontmoetingen met mensen, in lief en leed gaven ook veel voldoening en levensvulling.

Met mensen op weg zijn en meeleven, de sacramenten vieren en zo Christus herkenbaar maken in hun leven. Zo kun je het samenvatten. Toen de betrokkenheid van mensen begon na te laten was het soms ook frustrerend. Je komt meer en meer alleen te staan als priester. Het is nu moeilijker dan toen hij begon. Toen was er nog de volkskerk, met veel meer deelname van gelovigen dan nu. Maar de boodschap van het evangelie blijft goed en de moeite waard om je voor in te zetten. En zolang er mensen meedoen wordt je ook gedragen.

In de Koepelkerk komt hij graag. Al is het contact met mensen er alleen in de liturgie. Ook hier wordt de jongere generatie gemist. De gemeenschap veroudert zoals overal en is misschien wat in zichzelf gekeerd. Bezig zijn met overleven. De diaconie en de betrokkenheid met de wereld moeten meer aandacht krijgen. En daar heb je vrijwilligers voor nodig.

Het emeritaat geeft hem meer vrijheid. De druk en de eindverantwoordelijkheid vallen weg. Maar hij werkt nog graag voor mensen die een beroep op hem doen. En dat zijn er nog genoeg. Het priesterschap leg je niet af met je emeritaat, zegt hij. Je blijft herder voor mensen in Jezus' naam. Zolang de gezondheid het toelaat.

P. Castermans

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze Koepelkerk en geloofsgemeenschap levenskrachtig houden. Er is behoefte aan Acolieten en Lectoren. Samen met de Pastores maken zij onze erediensten tot een spirituele gebeurtenis. Collectanten zijn nodig en ook mensen die helpen om technische probleempjes op te lossen. En mensen die tweemaal per maand koffie zetten en achter in de kerk serveren. Taken en klussen kunnen op de maat van de betreffende vrijwilliger gemaakt worden. Dat kan over veel of slechts twee uren in de maand gaan. Het kan ook alleen de Goede Week, Pasen of Kerstmis betreffen. Er is voor iedereen een passende taak. Hebt u interesse, laat het koster Will Boetsen of het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak.

Wat U moet weten:

- Op maandagavond is van 19.00 tot 20.00 uur een meditatieavond in De Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1.
- Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Meditatiyekapel. Iedereen is dan welkom.
- Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk.
- Op zondag is een Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
- Op de eerste en tweede zondag van de maand is er na de eucharistieviering koffie achter in de kerk.
- Het doorgeven van verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres kan bij de koster, Will Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel 06 – 517 475 99 of per e-mail: willboetsen@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm **Spoed: 112**

Alarm geen spoed: **0900-8844 (Politie)**

Huisartsenpost: **043 – 387 77 77**

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: **043 – 631 45 00**