

# OVERKOEPELING



PAROCHIE  
**H. HART VAN JEZUS**

Heerderweg 1  
6224 LA Maastricht  
tel. 043 363 2641

Bankrek:  
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE  
**H. JOANNES BOSCO**

Jaargang 2, nr. 3 – maart 2018

## Vastentijd.

Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd of de Vastentijd. Alle grote godsdiensten kennen een periode van vasten en inkeer. In de katholieke kerk is het de voorbereidingstijd op Pasen. In feite zijn er in deze tijd maar twee dagen als officiële vasten- en onthoudingsdagen aangewezen: Aswoensdag en Goede Vrijdag. De andere dagen zijn vooral een periode om individueel stil te staan bij de eigen leefstijl, juist in de drukte van de huidige maatschappij. De veertigdagentijd is bedoeld als een moment van heroriëntatie op het leven. Soberheid is daar een uiting van.

## Overwegingen

Thema van de maand maart is: Ik wil eerlijk zijn.

Kracht van de maand maart is: Matigheid is een kracht in mij.

Eerlijk over jezelf zijn en matigheid helpen om in de Vastentijd na te denken over hoe je in het leven staat.

Over dit Thema en deze Kracht staan inleidingen in het blauwe Catechetisch missaal dat in de kerk ligt.

## Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Joep.

Joep, hoor ik je al vragen? Maar Joep..... Wie?

Zeg maar gerust: Joep vaan de Koepelkèrrek!

Ik ben een onstoffelijk wezen, dat al in 1921 bij de paters van het Heilig Hart zeer nadrukkelijk aanwezig was.

Ik heb die paters eigenlijk constant achter de veren gezeten om de Koepelkerk zijn bestaansadem in te blazen. Ik weet nog goed, dat ik bij pater Luijten aan zijn oor heb zitten fluisteren: "Je moet aan die jonge architecten Boosten en Ritzen eens de opdracht geven om een bijzonder soort kerk te ontwerpen!". En jawel, er kwam een opdracht en beide architecten Alfons Boosten en Jos Ritzen gingen zeer voortvarend te werk. Er werd een ontwerp gemaakt voor een kerk met een zeer bijzondere vorm en een zeer aparte structuur.

Het zal dan ook duidelijk zijn, dat, als je al zolang doende bent met de Koepelkerk, dat je dan met recht je 'Joep vaan de Koepelkèrrek' mag noemen.

Ik wil verder meedelen, dat ik een wezen ben, dat erg eigenzinnig is en een soort doordrammer kan worden genoemd.

Ik ben zo iemand, die meent altijd het beter te weten.

Ik vertel altijd mijn verhaal in de ik-vorm en spreek bijna altijd iedereen aan met "je".

Noem het eigenzinnig, of betweterig. Wellicht onbeleefd!

Het is nou eenmaal zo!

Als je van mij een leesbaar verhaal heb gezien, dan zul je ook mij op het lijf geschreven, zo je wilt, getekend, logo aantreffen met daaronder mijn naam "Joep".

Zo, ik dacht, dat ik je voldoende heb verteld wie ik ben.

Het is de bedoeling om in toekomstige Overkoepelingen in mijn eigen stijl telkens weer wat over de Koepelkerk te vertellen.

Je leest het in: "Over de Koepelkerk gesproken!"

Met Koepelkerkse, ook wel Joepse groet !



## **Eucharistievieringen in de Koepelkerk:**

**Zondag 4 maart:** derde zondag van de veertigdagentijd

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
- Misintenties: eerste jaardienst Mariette Frederix-Remeijers, Jan en Caecilia De Leeuw-Mol, familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen, overleden parochianen van de laatste 12 maanden
- Muziek: GKZ St. Caecilia Schaesberg o.l.v. dhr. Sandy Wijnands en organist mevr. Pavlina Heckmanns-Ognianova.

**Zondag 11 maart:** vierde zondag van de veertigdagentijd, 'Laetare'

- Celebrant: Emeritus deken L. Kleinen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Monulfus- en Gondulfuskoor De Heeg

**Zondag 18 maart:** vijfde zondag van de veertigdagentijd

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
- Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek.

Maandag 19 maart, H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

**Zondag 25 maart:** Palmzondag van het lijden van de Heer

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek H. Wolfs

**Donderdag 29 maart:** Witte Donderdag; **Kapel om 19.00 uur**

- Celebrant: Emeritus deken L. Kleinen
- Muziek: orgelmuziek

**Vrijdag 30 maart:** Goede Vrijdag, lijden en sterven van de Heer

- lijdensverhaal, kruisverering, communie; **Kapel om 15.00 uur**
- Celebrant: Pastor E. Dassen
- Muziek: orgelmuziek H. Wolfs

**Zaterdag 31 maart:** Heilige Paasnacht, **bijzondere viering 20.00 uur**

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
- Muziek: Slavisch-Byzantijnse koor Anastasis

**Kopij, misintenties en huisbezoek:**

Het opgeven van **grote** artikelen voor de Overkoepeling van april a.s. kunt U doen t/m 16 maart a.s.

Het aanleveren van **kleine** artikelen, misintenties en muziekprogramma's voor de Overkoepeling van april a.s. kan t/m 18 maart a.s.

Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:

Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1  
6224 LA Maastricht

Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520

Per e-mail: [info@willemwolters.nl](mailto:info@willemwolters.nl)

In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis

Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een huisbezoek, en/of een gesprek. Aanvragen daartoe kunnen gedaan worden bij de koster, Will Boetsen.

Dat kan persoonlijk, telefonisch en via de mail.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te noteren, c.q. misintenties in ontvangst te nemen en te noteren.

Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen.

Het aanvragen huisbezoek en/of gesprek en het noteren van misintenties kan als volgt gebeuren:

Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur

Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599

Per e-mail: [willboetsen@gmail.com](mailto:willboetsen@gmail.com)

+

In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

## **Wij zijn op zoek naar jou!**

Het aantal gelovigen en het kerkbezoek dalen. Ook in de Koepelkerk. Er zijn vrijwilligers nodig, die onze geloofsgemeenschap en ons geloof levendig houden.

Zo is er behoefte aan Acolieten en aan Lectoren. Samen met de Pastores maken zij onze erediensten tot een spirituele gebeurtenis. Collectanten zijn nodig en ook mensen die helpen om technische probleempjes op te lossen. Mensen die tweemaal per maand koffie zetten en serveren achter in de kerk.

Er zijn ook taken die op de maat van de betreffende vrijwilliger toegesneden kunnen worden. Dat kan over veel of slechts enkele uren in de maand gaan. Het kan ook alleen de Goede Week, Pasen of Kerstmis betreffen. Ga met ons in gesprek.

Heb je de gedachte "Ik zie daar wel wat in!", voeg de daad bij het woord en meld je aan bij de koster Will Boetsen, het kerkbestuur of een vrijwilliger. Er is voor iedereen een passende taak.

## **Wat U moet weten:**

- Op maandagavond is van 19.00 tot 20.00 uur een meditatieavond in De Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1.
- Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Meditatiekapel. Iedereen is dan welkom.
- Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk.
- Op zondag is een Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
- Op de eerste en tweede zondag van de maand is er na de eucharistieviering koffie achter in de kerk.
- Het doorgeven van verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres kan bij de koster, Will Boetsen:  
    telefonisch: 043 – 36 32 641  
    of mobiel 06 – 517 475 99  
    of per e-mail: willboetsen@gmail.com

## **Belangrijke telefoonnummers:**

Alarm **Spoed**: **112**

Alarm geen spoed: **0900-8844 (Politie)**

Huisartsenpost: **043 – 387 77 77**

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: **043 – 631 45 00**