

# OVERKOEPELING



PAROCHIE  
**H. HART VAN JEZUS**

Heerderweg 1  
6224 LA Maastricht  
tel. 043 363 2641

Bankrekening:  
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE  
**H. JOANNES BOSCO**

Jaargang 2, nr. 11 – november 2018

Allerheiligen en Allerzielen, hoeveel jonge mensen weten nog wat deze dagen betekenen? Jammer, want de betekenis is ook van deze tijd. Heiligen hebben een eigen naamdag. Al snel had de Kerk meer heiligen dan dagen van het jaar. Een algemene dag was nodig om ze allemaal te kunnen vieren. Deze dag wordt sinds vroege Middeleeuwen gevierd en dat werd uiteindelijk 1 november.

Een dag later, op Allerzielen, worden overledenen herdacht. Dat is al sinds de 10e eeuw. Vroeger was het de dag om met veel gebed zielen uit het vagevuur te redden. Met zeven Onze Vaders, Wees Gegroeten en Eer aan de Vaders was een ziel in de hemel.

Jonge mensen kennen 'Halloween' beter dan de katholieke feestdagen. De naam stamt af van 'All Hallows Eve', de avond voor Allerheiligen. De oorsprong lag in Ierland. De oude Kelten geloofden dat in november alle gestorvenen terugkwamen. En dat moest gevierd worden. Met vele Ieren emigreerde dit feest naar Amerika. Vanuit Amerika waaide Halloween over naar Europa.

Heiligen, gezien als voorbeeld en inspiratie, zijn van alle tijden. Ook in deze tijd, waarin veel mensen de behoefte hebben om zich te verzamelen rond bijzondere mensen. Nu worden deze mensen helden genoemd.

Overleden dierbaren herdenken. Even stilstaan bij je eigen leven. Bij je eigen ziel, het meest persoonlijke jezelf. Een behoefte van alle tijden.

W. Wolters

## **Eucharistievieringen in de Koepelkerk:**

**Donderdag 1 november** Allerheiligen, geen viering in de Koepelkerk

**Vrijdag 2 november** Allerzielen, geen viering in de Koepelkerk. In de O.L.V. van Lourdeskerk viering vanaf 19.00 uur, daarna Lichtjesstoet naar het kerkhof.

**Zondag 4 november:** een-en-dertigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen  
Misintenties: Irma Kuiper- Schoonbrood; Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen in de laatste 12 maanden
- Muziek: Zangkoor Inspiration o.l.v. Jos Gulikers

**Zondag 11 november:** twee-en-dertigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
- Misintenties: Irma Kuiper-Schoonbrood; Clemence Feij-Thewissen en haar man Jean Feij; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Monulfus- en Gondulfuskoor, de Heeg

**Zondag 18 november:** drie-en-dertigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
- Misintenties: Irma Kuiper-Schoonbrood; Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Collegium Gregorianum Heuvelland o.l.v. Peter Schroen

**Zondag 25 november:** Christus, Koning van het heelal

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: Irma Kuiper-Schoonbrood; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek, Hub Wolfs.

**Zondag 2 december:** vijf-en-dertigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris

**Zondag 9 december:** benefietconcert vanaf 13.00 uur.

## **Kopij, misintenties en huisbezoek:**

Het opgeven van **grote** artikelen voor de Overkoepeling van de maand december kunt u doen t/m 16 november a.s. Het aanleveren van **kleine** artikelen, misintenties en muziekprogramma's voor de Overkoepeling van december kan t/m 19 november a.s.

Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:

Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1, 6224 LA Maastricht

Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520

Per e-mail: [info@willemwolters.nl](mailto:info@willemwolters.nl)

In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis

Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurriss zijn beschikbaar voor een huisbezoek en/of een gesprek. Aanvragen voor een huisbezoek kunnen gedaan worden bij de koster, Will Boetsen. Dat kan persoonlijk, telefonisch en via de mail.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te noteren, c.q. misintenties in ontvangst te nemen en te noteren.

Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen.

Het aanvragen van een huisbezoek en/of gesprek en het noteren van misintenties kan als volgt gebeuren:

- Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur
- Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599
- Per e-mail: [willboetsen@gmail.com](mailto:willboetsen@gmail.com)
- In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

## **Ter attentie:**

In de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling om deze plaats te huren? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.

## **Wij zijn op zoek naar jou!**

Het zijn de vrijwilligers die onze Koepelkerk en geloofsgemeenschap levenskrachtig houden. Er is behoefte aan Acolieten en Lectoren. Samen met de Pastores maken zij onze erediensten tot een spirituele gebeurtenis. Collectanten zijn nodig en ook mensen die helpen om technische probleempjes op te lossen. Alsook mensen die tweemaal per maand koffiezetten en die achter in de kerk serveren.

**Misschien wilt u iemand af en toe bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken?** Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen.

Er zijn activiteiten die veel en weinig tijd kosten. Het kan ook alleen de Goede Week, Pasen of Kerstmis betreffen. Er is voor iedereen een passende activiteit.

Hebt u interesse, laat het koster Will Boetsen of het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

### **Wat u moet weten:**

- Veel informatie staat op de website: <http://www.koepelkerk.net/>
- Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Dagkapel.
- Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Op elke zondag is een Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
- Op de eerste en tweede zondag van de maand is na de eucharistieviering koffie achter in de kerk.
- Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster, Will Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel 06 – 517 475 99 of per e-mail: [willboetsen@gmail.com](mailto:willboetsen@gmail.com)

### **Belangrijke telefoonnummers:**

Alarm **Spoed: 112**

Alarm geen spoed: **0900-8844 (Politie)**

Huisartsenpost: **043 – 387 77 77**

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: **043 – 631 45 00**

## Over de Koepelkerk gesproken !

Toen ik vanmorgen wakker werd, spookte het nog steeds door mijn hoofd: vannacht heb ik voortdurend moeten denken aan alles wat ik je tot dusver over de Eucharistieviering heb verteld. Ik heb vannacht – en dat kun je gerust zo stellen – gedroomd over dat geweldige gebeuren. Na de uitleg, vorige keer, van de Eerste Lezing, het Evangelie en de preek had ik de euvele moed jullie alleen te laten met een vraag: Ben je er niet trots op je Christen te mogen noemen ? Joep verwacht eigenlijk van eenieder, die dit alles heeft gelezen, een antwoord. Met die vraag nog op de lippen bereik ik de Koepelkerk. Als ik de laatste toegangsdeur opendoe en de eerste stap in de kerk zet, krijg ik een warm gevoel. Een stem ergens in mij zegt met enige nadruk: “Dit is mijn thuis, hier ben ik thuis, hier hoor ik thuis !” Dat klinkt een beetje theatraal. Een beetje overdreven. Ik geloof, dat dat iets te maken heeft met het Christen zijn. Toen ik net binnen was - ik stond, bij wijze van spreken, met mijn rug tegen de deur – werd dat warme gevoel gevolgd door een emotionele bewondering voor de geweldige kerk, waar ik nu was binnen gekomen. Dat heb ik je al eens eerder verteld, maar deze keer vond ik dat gevoel zo hevig, dat ik besloot vandaag niet verder je uitleg te geven van de Eucharistieviering – dat doe ik beslist een volgende keer – maar je te laten deelnemen aan een soort excursie door deze prachtkerk.

Vanaf mijn plek, waar ik nu sta ga ik naar rechts en loop ik langs O.L.V. van Altijd durende Bijstand. Zo te zien heeft deze O.L. Vrouw ontzettend veel fans, gezien het aantal kaarsen dat daar brandt ! Ik loop langs het geweldige orgel van onze Koepelkerk en buig daarna naar links af en passeer het magistrale hoofdaltaar. Opeens word ik in beslag genomen door de geweldige preekstoel met groots klankbord daarboven. Klankbord betekent voor mij een echo.

Mijn uitzicht vervaagt en wordt erg wazig. Het is, alsof ik langzaam wegzweef van de plaats, waar ik sta. Plotseling hoor ik de stem van Jan Schafraad. Ik hoor hem zeggen: ”Heer, maak van mij een goed mens”. En de echo achter mij - een goed gevulde Koepelkerk met volk van allerlei kunne en leeftijd - zegt bijna fluisterend: “Heer, maak van mij een goed mens”. En dan Jan Schafraad weer: “Een, die kan mee genieten en mee kan lijden”. En dan weer de fluisterende echo achter mij: “Een, die kan mee genieten en mee kan lijden”. En nu Jan weer op volle sterkte: “Die altijd van anderen het goede denkt”. En dan weer de

echo achter mij, als komt die uit één keel: "Die altijd van anderen het goede denkt".

Stukje bij beetje kom ik weer tot de werkelijkheid en vertrekt de wazige blik uit mijn ogen. Ik zie de preekstoel weer met de echo-maker daarboven. Heden ten dage een grote brok nostalgie. Wordt al sedert jaar en dag niet meer gebruikt. Zeker niet door Jan Schafraad. Heel duidelijk wordt het me, dat die Jan Schafraad een mens is net zoals jij en ik, maar een bijzondere indruk heeft achtergelaten hoe je met je Voorbeeld van Levenswijze moet omgaan. Hoe eenvoudig je je gevoelens en opvattingen aan Onze Lieve Heer moet kenbaar maken. Ik loop verder naar het Maria altaar. Daar zie je Maria zonder Rechter Hand. Joep is er niet van op de hoogte hoe het is gekomen, dat deze Onze Lieve Vrouw haar rechterhand mist. Ze maakt overigens een hele lieve en erg aangename indruk. Jammer, dat ze in tegenstelling tot haar naamgenote met een andere Doelstelling – hier tegenover – niet zoveel fans heeft, gezien het geringe aantal brandende kaarsen. Verder naar links lopend komen we bij het H. Hartbeeld aan. Een afbeelding van Onze Lieve Heer, die over mij een rust, een kalmte, een gelatenheid uitstraalt. Zou dat de reden zijn, waarom ik juist hier in de buurt mijn stamplek in de Koepelkerk heb uitgezocht ?

Ik vind dit een uitgelezen plek om je weer alleen te laten. Ik wil dat doen, niet eerder dan nadat ik je erop heb gewezen, dat je het hele gebed, dat Jan Schafraad zo vaak helemaal heeft voorgebeden, vindt op pagina 90 van zijn blauwe boekje.

Die Jan Schafraad van daarnet wordt overigens op 17 november 80 jaar. Ik vind het een goede gedachte om hem eens persoonlijk te laten weten op die dag, dat hij, wat jou betreft, nog vaak deze dag mag vieren.

Als je dat wilt doen stuur dan een kaartje, waarop jij hem dit kenbaar maakt aan de Redactie van de Overkoepeling. De Redactie zorgt dan, dat jouw kaartje bij hem aankomt.

Met Koepelkerkse, ook wel Joepse groet,

