

OVERKOEPELING



PAROCHIE
H. HART VAN JEZUS

Heerderweg 1
6224 LA Maastricht
tel. 043 363 2641

Bankrek:
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE
H. JOANNES BOSCO

Jaargang 3, nr. 1 – januari 2019

Opnieuw beginnen

In januari starten we het nieuwe jaar met goede voornemens. Het kerkelijk jaar is dan al enkele weken oud. Binnen een maand mogen wij gelovigen tweemaal een nieuw jaar beginnen. Laten we die kans goed gebruiken. Ook daarom wensen het kerkbestuur en alle vrijwilligers u een Zelig Nieuwjaar!

In januari vieren we het feest van de H. Don Bosco. Giovanni of Johannes Bosco was een priester (1815-1888) die leefde en werkte in de achterbuurten van Turijn, een grote fabrieksstad in Noord-Italië. Don Bosco zette zich in om de levensomstandigheden van vooral arme arbeiderskinderen te verbeteren. Dat deed hij door hen werk, onderkomen en onderwijs te bieden. Hij schreef een, voor die tijd, heel modern boek over opvoeding: het is beter fouten te voorkomen en het goede te belonen dan te straffen. Het boek werd een 'bestseller'. Hij stichtte voor mannen de Congregatie van de Salesianen en voor vrouwen de Dochters van Maria. Op een opvallende manier trok hij de aandacht van jongeren, bijv. door te jongleren. Hij is dan ook de patroonheilige van de circusartiesten, dansers, leerjongens, schooljongens en jongeren in het algemeen. Deze inspirerende persoonlijkheid is eigenlijk een moderne heilige. In 1934 werd Don Bosco heiligverklaard en op 31 januari is zijn feestdag.

Heel bijzonder dat we Don Bosco dit jaar op 13 januari samen met het Zangkoor Don Bosco in de Koepelkerk mogen vereren.

W. Wolters

Eucharistievieringen in de Koepelkerk:

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaar

- Celebrant: Em. Pastor F. Kurris in de Dagkapel.
- Misintenties: ziek mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek, Ton Vennix

Zondag 6 januari: Openbaring des Heren

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
- Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen 12 mnd.
- Muziek: orgelmuziek Ton Vennix

Zondag 13 januari: Doop van de Heer

- Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Zangkoor Don Bosco o.l.v. Ronald Franssen

Zondag 20 januari: tweede zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
- Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek, Ton Vennix

Zondag 27 januari: derde zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek, Hub Wolfs.

Zondag 3 februari: vierde zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
- Muziek: orgelmuziek

Over de Koepelkerk gesproken !

Vandaag ga ik weer naar de Koepelkerk. De vorige keer heb ik een vreemdsoortige escapade gemaakt. Ik weet niet wat me bezielde, maar ik moest opeens een soort excursie inlassen in plaats van de verdere uitleg over de Eucharistieviering. Wel beloofde ik een volgende keer weer met die uitleg verder te gaan.

Ziedaar, ik ben nu weer in de Koepelkerk en ga, zoals ik heb beloofd verder je nog meer over de Eucharistieviering te vertellen. Nadat ik je had uitgelegd wat de preek voor een betekenis heeft in de Eucharistieviering, zijn we toe aan het uitspreken van ons Credo. We gaan ons voorstellen aan Onze Lieve Heer. Onze Lieve Heer, Die wij zo graag willen bedanken voor Zijn Goede Gaven. Dat doen wij niet alleen door te zeggen: "Onze Lieve Heer, hier ben ik, Joep van de Koepelkèrrek."

Dat deed ik destijds, toen ik me aan jullie voorstelde. Volledigheidshalve heb ik toen die naam aangevuld met wat goede en mogelijk ook wat minder goede eigenschappen.

Door het uitspreken van mijn Credo vertel ik Onze Lieve Heer niet wat mijn naam is. Die weet Hij dus al lang. Nee, door het uitspreken van mijn Credo herinner ik Hem er aan wat mijn peetoom en peettante toen der tijd, namens mij bij mijn dopen beloofden. Ik vertel nu zelf met mijn volle verstand wat ik allemaal geloof. Want dat betekent "Credo". In dat Credo noem ik twaalf artikelen, die dat Credo bepalen. Omdat ik die twaalf artikelen zo belangrijk en veel omvattend vind, ga ik bij het benoemen en uitspreken daarvan staan. Nadat ik op die wijze mijn geloof heb kenbaar gemaakt worden er door de lector, op verzoek van de Emeritus Pastoor en van ons allemaal, in de voorbeden verschillende gunsten aan Onze Lieve Heer voorgelegd en gevraagd ze te honoreren. Door het uitspreken van ons Credo daarnet hebben we te kennen gegeven navolger van Christus te zijn en als zodanig recht te hebben Hem al die gunsten voor te leggen en te verzoeken die te honoreren.

Na alle voorbeden wordt het altaar gereedgemaakt om het allerbelangrijkste Gebeuren te laten plaatsvinden.

Een van de acolieten brengt vanaf de credenstafel, een voorraadtafel links van het hoofdaltaar, de kelk met toebehoren, afgedekt met het kelkvelum in de liturgische kleur en daarbovenop de bursa, eveneens in liturgische kleur met corporale daarin naar de Emeritus en

overhandigt hem dit geheel. Deze plaatst de kelk met toebehoren op het altaar. Vaak wordt er ook een ciborie, een grote kelk, met kleine hosties, en/of een schaalte met hosties aangeboden. Die worden dan op het altaar geplaatst. Die hosties moeten dan eveneens veranderen in het Lichaam van Christus. De Emeritus neemt de bursa van de bedekte kelk af; haalt het corporale, een witte linnen doek in gelijke vakken verdeeld en opgevouwen; spreidt die corporale in het midden op het altaar voor zich uit; neemt het kelkvelum van de kelk af; vouwt dit velum op en legt het terzijde. Vervolgens wordt de palla, een stukje beschermend karton bekleed met wit linnen, van de kelk genomen. Op de kelk ligt nu een gouden schaalte - pateen zeggen we daartegen - en waarop een grote hostie ligt, die nu nog een stukje brood is, maar die later verandert in het Lichaam van Christus. De Emeritus biedt dit brood, gelegen op de pateen, aan God aan als offergave en legt de pateen met de grote hostie op het corporale. Op de kelk liggen nu nog een kelklepeltje en een vingerdoekje. Die worden van de kelk afgenomen. Een of twee acolieten bieden nu wijn en water in ampullen aan. De Emeritus schenkt eerst wijn in de kelk en neemt daarna, met behulp van het kelklepeltje, een aantal druppels water en doet die ook in de kelk. De betekenis van de vermenging van wijn en water is: Christus, de Godheid, de wijn dus neemt de menselijke natuur aan, het water. Ook de aldus gevulde kelk wordt aan God aangeboden en zo mogelijk met de palla erop op het corporale gezet. Het altaar is nu gereed voor het grote Gebeuren. Om het altaar nogmaals waardig te laten zijn Christus zelf zo meteen aanwezig te verklaren, wordt het altaar een laatste maal bewierookt. Daarna wast de Emeritus zijn handen.

Ik laat je nu weer alleen om dit alles goed in je op te nemen en te laten verwerken in je geest. Geef me de gelegenheid om een volgende keer je verslag te doen van het belangrijkste Gebeuren van de Eucharistieviering

Met Koepelkerkse, ook wel Joepse groet



Kopij, misintenties en huisbezoek:

Het opgeven van **grote** artikelen voor de Overkoepeling van de maand februari kunt u doen t/m 16 januari a.s. Het aanleveren van **kleine** artikelen, misintenties en muziekprogramma's voor de Overkoepeling van december kan t/m 19 januari a.s.

Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:

Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1, 6224 LA Maastricht

Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520

Per e-mail: info@willemwolters.nl

In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis

Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een huisbezoek en/of een gesprek. Aanvragen voor een huisbezoek kunnen gedaan worden bij de koster, Will Boetsen. Dat kan persoonlijk, telefonisch en via de mail.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te noteren, c.q. misintenties in ontvangst te nemen en te noteren.

Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen.

Het aanvragen van een huisbezoek en/of gesprek en het noteren van misintenties kan als volgt gebeuren:

- Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur
- Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599
- Per e-mail: willboetsen@gmail.com
- In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Ter attentie:

In de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling om deze plaats te huren? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze Koepelkerk en geloofsgemeenschap vitaal houden. Er is behoefte aan Acolieten en Lectors. Samen met de Pastores maken zij onze erediensten tot een spirituele gebeurtenis. Collectanten zijn nodig en ook mensen die helpen om allerlei technische probleempjes op te lossen. Alsook mensen die tweemaal per maand koffiezetten en achter in de kerk inschenken.

Misschien wilt u iemand af en toe bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken? Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen, al is het maar eenmaal per maand. Er zijn activiteiten die veel en weinig tijd kosten. Het kan ook alleen de Goede Week, Pasen of Kerstmis betreffen. Er is voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit.

Hebt u interesse, laat het koster Will Boetsen of het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

Wat u moet weten:

- Veel informatie staat op de website: <http://www.koepelkerk.net/>
- Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Dagkapel.
- Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Op elke zondag is een Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
- Op de eerste en tweede zondag van de maand is na de eucharistieviering koffie achter in de kerk.
- Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster, Will Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel 06 – 517 475 99 of per e-mail: willboetsen@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm **Spoed: 112**

Alarm geen spoed: **0900-8844 (Politie)**

Huisartsenpost: **043 – 387 77 77**

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: **043 – 631 45 00**