

OVERKOEPELING



PAROCHIE
H. HART VAN JEZUS

Heerderweg 1
6224 LA Maastricht
tel. 043 363 2641

Bankrek:
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE
H. JOANNES BOSCO

Jaargang 3, nr. 7 en 8 – juli-augustus 2019

Na Pinksteren: het vlammetje blijft branden.

In een column schreef onze bisschop onlangs:

“Zichzelf opsluiten voor en afsluiten van de buitenwereld: Dat is precies wat de apostelen hadden gedaan tot de dag van Pinksteren aanbrak. Angst en wantrouwen voor de ander hield hen achter gesloten deuren. Net zoals wij elkaar en onszelf opsluiten voor elkaar en afsluiten van elkaar. Op allerlei manieren.

Op het eerste Pinksterfeest overwon de kracht van Gods Geest de menselijke kleingeestigheid. Dat leverde bevrijding op. De apostelen durfden de straat weer op, spraken de taal van mensen onder elkaar. Zeker: de taal van mensen die fouten maken en de taal van mensen die zwakheden kennen. Gods Geest die mensen de kracht geeft om ondanks de krassen en deuken die iedereen in het leven oploopt, toch in Gods naam te leven en elkaar te vertrouwen. Dat is de Geest van Pinksteren, waaraan we ook en juist in onze tijd grote behoefte hebben. We mogen ons geroepen weten om die Geest uit te dragen in onze wereld.”

Vertrouwen geven, zonder naïef te zijn. Aandacht hebben, zonder opdringerig te worden. Dat moeten we proberen te doen in ons privé-omgeving en in onze parochie. Ook een mooi streven om dat samen met onze buurparochies te gaan doen.

De volgende Overkoepeeling verschijnt in september. Daarom wensen het kerkbestuur, de koster en de redactie alle lezers nu al een mooie zomer. En laat het vlammetje branden, ook op vakantie!

Willem Wolters

Eucharistievieringen in de Koepelkerk, om 10.30 uur:

Zondag 7 juli: veertiende zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
- Misintenties: overleden parochianen van de laatste 12 maanden; eerste jaardienst Theo Thomaes; Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: St. Caeciliakoor (St. Pieter op de Berg).

Zondag 14 juli: vijftiende zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek

Zondag 21 juli: zestiende zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
- Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek

Zondag 28 juli: zeventiende zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: zeswekendienst Mia van den Booren; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek

Eucharistievieringen in de Koepelkerk, om 10.30 uur:

Zondag 4 augustus: achttiende zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
- Misintenties: Misintenties: overleden parochianen van de laatste 12 maanden; eerste jaardienst Mia Dijkmans-Wolffs; Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek

Zondag 11 augustus: negentiende zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Zangsolisten Clemence Thomas en Trudy van Noppen

Zondag 18 augustus: twintigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
- Misintenties: jaardienst Jose Jacobs van Sundert; Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek

Zondag 25 augustus: eenentwintigste zondag door het jaar

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Kirchenchor St. Cäcilia uit Neuhonrath, Duitsland

Bijzondere mensen

In Limburg worden vele heiligen vereerd, maar veel bekende heiligen van Nederlandse bodem zijn er niet. In totaal zijn er een paar honderd Nederlandse heiligen, de meesten totaal onbekend. Twee bijzondere en bekende katholieken zijn bijv. Peerke Donders (1809-1887, zaligverklaard in 1982) en Titus Brandsma (1881-1942, zaligverklaard in 1985). Peerke Donders uit Tilburg werd heel bekend door zijn werk in een Surinaamse melaatsenkolonie. De Fries Titus Brandsma was een maatschappelijk actieve karmeliet en hoogleraar in Nijmegen die zich heftig tegen het nazisme verzette. Hij werd in Dachau vermoord. Een bekende Limburgse heilige is pater **Karel Houben** (1821-1893) die in 2007 heilig werd verklaard. Veel mensen uit zijn geboorteplaats Munstergeleen hebben zich jarenlang voor de heiligverklaring van 'onze' pater Karel ingezet.

De spiritualiteit en de vroomheid van de kloosterorde van de Passionisten trokken Karel Houben aan. Na zijn priesterwijding in 1850 werd hij uitgezonden naar Ierland en bleef de rest van zijn leven in het klooster Mount Argus bij Dublin. Pater Houben was geen groot prediker en hij had moeite met de Engelse taal. Maar hij viel op door zijn vroomheid en - vooral – als gebedsgenezers. Door een eenvoudige handoplegging kon hij zieken genezen. Zijn helende handen waren vermaard in heel Ierland. Pater Karel kon zelfs op afstand genezen. Zijn geboortehuis in Munstergeleen is een pelgrimsoord geworden en de gedachteniskapel trekt steeds meer bedevaartgangers.

Willem Wolters

Wie kent ze niet!

We mogen dan misschien weinig heiligen van Limburgse bodem kennen, maar we kennen wel veel bijzondere mensen in de Koepelkerk. Neem nou de **deurcollectanten**. Sinds jaar en dag staan zij trouw bij de uitgang van de kerk. Hun aanwezigheid en de vele kleine giften zorgen voor een belangrijk restauratiefonds. Wie kent ze niet, al die bijzondere mensen die samen de Koepelkerk open en bij de tijd houden.

een parochiaan

Een heel bijzonder mens en vrij onbekende heilige is **Maximiliaan Kolbe**. Hij werd in 1894 in Polen geboren.

Na de lagere school ging hij al snel naar een Franciscaans klein seminarie. Hij werd novice en nam toen de naam Maximiliaan Maria aan. Al vlug werd hij naar Rome gestuurd om daar verder te studeren. Dat deed hij met groot succes: in 1919 promoveerde hij op twee studies. Een jaar eerder was hij priester gewijd. Na zijn studies afgerond te hebben ging hij terug naar Polen, naar het Franciskanerklooster in Niepkalanow, een klein stadje in de buurt van Warschau.

Tussen 1930 en 1936 werkte Kolbe in Japan, in China en in India. In 1936 keerde hij terug naar Polen en werd overste in het grote klooster van Niepkalanow. Dat klooster had een grote drukkerij voor katholieke tijdschriften. Vanuit dit klooster begon hij tijdschriften te verspreiden en ook richtte hij daar allerlei onderwijsinstututen op. Meteen na de inval van de Duitsers in september 1939 herbergde het klooster duizenden vluchtelingen waaronder tweeduizend Joden. Kolbe en dertig andere Franciscanen werden door de Duitsers gearresteerd. Na drie maanden kwam hij weer vrij. Hij ging door met zijn werkzaamheden en viel de nazi's in zijn radio-uitzendingen en kranten hevig aan. In februari 1941 werd hij door de Gestapo opnieuw ingerekend en naar Auschwitz gebracht.

Na een vermeende ontsnappingspoging van een gevangene uit de barak van Kolbe werden 10 mannen veroordeeld tot de hongerdood in een hermetisch afgesloten bunkerkelder. Geen eten, geen drinken, geen licht, geen frisse lucht. Onder de 10 slachtoffers zat Franz Gajowniczek, een Poolse huisvader met twee kleine kinderen. Kolbe bood zich aan als plaatsvervanger voor die huisvader. Het verzoek werd ingewilligd en nummer 5659 werd vervangen door nummer 16670. Dagenlang hoorden passanten Kolbe zingen, bidden en de andere gevangenen moed inspreken. Na ongeveer twee weken, op 14 augustus 1941, behoorde hij tot de vier die tenslotte overbleven en werd hij met een dodelijke injectie om het leven gebracht.

In 1982 werd Maximiliaan Kolbe door Johannes Paulus II heiligverklaard. Franz Gajowniczek en zijn gezin waren daarbij.

Pierre Castermans

Kopij, misintenties en huisbezoek

Het opgeven van artikelen voor de Overkoepeling van de maand september kunt u doen t/m 20 augustus a.s. Het aanleveren van kopij kan bij Willem Wolters, tel. 0646705520 of e-mail info@willemwolters.nl

De Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een gesprek. Aanvragen bij de koster Will Boetsen.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Misintenties die te laat zijn voor de Overkoepeling kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen. Het aanvragen van een gesprek en het noteren van misintenties kan bij Will Boetsen:

Op woensdag van 10.00 -11.00 uur

Per telefoon: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599

Per e-mail: willboetsen@gmail.com.

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze Koepelkerk vitaal houden. Hebt u interesse vrijwilliger te worden, laat het koster Will Boetsen of het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak.

Wat u moet weten:

Veel informatie staat op de website: <http://www.koepelkerk.net/>

Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Dagkapel.

Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk.

Verhuizingen en veranderen telefoonnummer of e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster Will Boetsen, tel. 043-36 32 641 of 06517 475 99 of per e-mail willboetsen@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm Spoed: 112

Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)

Huisartsenpost: 043 – 387 77 77

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: 043 – 631 45 00