

OVERKOEPELING



PAROCHIE

H. HART VAN JEZUS

Heerderweg 1
6224 LA Maastricht
tel. 043 363 2641

Bankrek:
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE

H. JOANNES BOSCO

Jaargang 3, nr. 6 – juni 2019

Pinksteren: samen zijn en doen

Tussen Pasen en zijn Hemelvaart verscheen Jezus aan zijn leerlingen en legde Hij nog eens de betekenis van zijn leven en dood uit. Tijdens Pinksteren wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde en de apostelen de geestelijke kracht gaf om het evangelie te verkondigen. In de loop der eeuwen zijn allerlei gebruiken rond Pinksteren ontstaan die weinig met de kerkelijke viering te maken hadden, zoals bijv. schuttersfeesten, kermissen en andere voorjaarsfeesten. Een bekend voorbeeld is Pinkpop, dat begon als "Pop met Pinksteren".

Het voorjaar geeft de natuur de energie om opnieuw te ontluiken, om bloemen, vruchten en lammeren voort te brengen. Zo geeft Pinksteren ons de woorden en de kracht om het christelijk geloof uit te blijven dragen.

De parochies en kerken van het Heugemerveld tot en met Limmel laten zich graag samen inspireren tot de vorming van een grote en vitale geloofsgemeenschap. Samen zijn we met velen. Samen kunnen we elkaar helpen en op de weg houden.

Met Pinksteren werden de apostelen door de Heilige Geest verlicht in de vorm van vlamme tongen. Daarvoor waren ze besluiteloos geweest, maar daarna wisten ze precies wat ze moesten doen. Laat Pinksteren voor ons het vlamme begin zijn van een inspirerende samenwerking met onze buurparochies om ons geloof in daden met anderen te delen.

Willem Wolters

Eucharistievieringen in de Koepelkerk, om 10.30 uur:

Zondag 2 juni: zevende zondag na Pasen

- Celebrant: Emeritus F. Delahaye
- Misintenties: overleden parochianen van de laatste 12 maanden; Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden De Leeuw-Mol; zieke parochianen
- Muziek: orgelmuziek.

Zondag 9 juni: Pinksteren

- Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: koor Chorale uit Valkenburg

Maandag 10 juni: geen eucharistieviering op Tweede Pinksterdag

Zondag 16 juni

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: zangsolisten met orgelmuziek

Zondag 23 juni

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek

Zondag 30 juni

- Celebrant: Emeritus Pastor O. Janssen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek

Mijn Koepelkerk

Toen ik in de Koepelkerk gedoopt werd, was de kerk nog niet helemaal afgebouwd. De ingang aan de Heerderweg was een houten noodgebouwtje, de Banneuxkapel bestond nog niet. Er was wel een kapel onder het zangkoor, de H. Hartkapel genoemd. Hier woonde ik gedurende mijn lagereschooltijd elke morgen de (verplichte) schoolmis bij. In de St. Gerarduskapel stonden de biechtstoelen. Deze kapel was in open verbinding met de kerkruimte. Ik kan me ook goed herinneren dat er veel werkzaamheden in de kerk werden uitgevoerd. De marmeren vloeren werden gelegd, kruiswegstaties werden eerst op de vloer uitgelegd en daarna op hun plaats aangebracht.

Het was een heel gedoe in die tijd. In het rectoraat H. Hart waren veel priesters werkzaam en ieder van hen moest elke morgen een H. Mis opdragen. Daardoor waren vaak op het hoofdaltaar, de zijaltaren en in de diverse kapellen tegelijkertijd missen gaande. Op zondag waren missen om 7 uur, kwart voor acht, half elf en kwart voor twaalf. Meestal was het overvol, achter de banken stonden nog enkele rijen stoeltjes, net als onder het zangkoor. Vaak moesten de mensen genoeg nemen met een staanplaats. De meeste parochianen huurden een of meerdere zitplaatsen, die dan van een naamplaatje werden voorzien. Nog steeds maak ik elke zondag gebruik van dezelfde zitplaatsen die vroeger voor ons gezin gereserveerd waren. Goede herinneringen heb ik aan die tijd: plechtige missen, maar ook vaak een feestelijk lof op zondag, soms met een processie door de kerk. De kerkelijke verenigingen en congregaties namen daaraan deel, ieder met hun eigen vaandel. Waar zijn die historische vandelns eigenlijk gebleven? Jarenlang werkte ik in het parochiezaaltje waar broeder Paulus de scepter zwaaide, vaak al om half zeven 's morgens, als de bedevaartgangers naar Banneux een tussenstop maakten voor een kop koffie. Iedere zondagmiddag was ik present in het parochiezaaltje, verkocht er kaartjes, draaide een jeugdfilm of verzorgde de snoepverkoop in de pauze. Het hoogtepunt van het jaar was de fancy fair: de opbouw van de attracties, de bemanning van de standjes, het bakken en verkopen van frites en de dag erna alles weer afbreken. Alles pro Deo! Broeder Paulus trakteerde zijn medewerkers een keer per jaar op een reisje naar de Ardennen.

Vandaag de dag ben ik blij dat ik nog steeds mijn vertrouwd plekje in onze kerk kan innemen. Het is erg stil geworden. Jammer. De trouwe kerkbezoekers van nu weten en ervaren dat het nog steeds veel voldoening geeft de zondagse rustdag te beginnen met een H. Mis in de Koepelkerk. Een uurtje van bezinning, hoe sta ik in het leven, zijn er zaken waar ik iets meer aandacht aan zou moeten besteden, extra aandacht aan zieke familieleden, collega's en vrienden. Stilstaan bij de grote problemen in de wereld waarin wij leven. Meestal wijzen de preek en het evangelie ons op zaken die we dreigen te vergeten in de hectiek van de dag.

Voor mij geen supermarkt op zondag, ook niet shoppen in de stad. Wel hecht ik aan een gezellig samenzijn met familie of vrienden of een uitstapje in de natuur. De zondag is tenslotte een rustdag, een familiedag, een dag met ruimte voor bezinning en die altijd begint met een Eucharistieviering in de Koepelkerk.

Ferdy Houben

Kopij, misintenties en huisbezoek:

Het opgeven van **grote** artikelen voor de Overkoepeling van de maand juli kunt u doen t/m 20 juni a.s. Het aanleveren van **kleine** artikelen, misintenties en muziekprogramma's voor de Overkoepeling van juli kan t/m 22 juni a.s.

Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:

Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1, 6224 LA Maastricht

Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520

Per e-mail: info@willemwolters.nl

In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis

De Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een huisbezoek en/of een gesprek. Aanvragen voor een huisbezoek kunnen gedaan worden bij de koster, Will Boetsen. Dat kan persoonlijk, telefonisch en via de mail.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te noteren, c.q. misintenties in ontvangst te nemen en te noteren.

Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen.

Het aanvragen van een huisbezoek en/of gesprek en het noteren van misintenties kan als volgt gebeuren:

- Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur
- Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599
- Per e-mail: willboetsen@gmail.com
- In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze parochie, Koepelkerk en geloofsgemeenschap vitaal houden. Er is behoefte aan Acolieten en Lectoren. Samen met de Pastores maken zij onze erediensten tot een spirituele gebeurtenis. Collectanten zijn welkom en ook mensen die helpen om allerlei kleine en iets grotere technische klussen op te pakken. Als ook mensen die tweemaal per maand koffiezetten en achter in de kerk inschenken.

Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd kosten. Het kan alleen een bepaalde week of maand in het jaar betreffen. Er is voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit.

Bij een geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar wat aandacht geven.

Misschien wilt u iemand af en toe bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken? Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen, al is het maar eenmaal per maand. Hebt u interesse, laat het koster Will Boetsen of het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

Wat u moet weten:

- Veel informatie staat op de website: <http://www.koepelkerk.net/>
- Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Dagkapel.
- Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Op elke zondag is een Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
- Op de eerste en tweede zondag van de maand is na de eucharistieviering koffie achter in de kerk.
- Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster, Will Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel 06 – 517 475 99 of per e-mail: willboetsen@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm **Spoed: 112**

Alarm geen spoed: **0900-8844 (Politie)**

Huisartsenpost: **043 – 387 77 77**

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: **043 – 631 45 00**