

OVERKOEPELING



PAROCHIE
H. HART VAN JEZUS

Heerderweg 1
6224 LA Maastricht
tel. 043 363 2641

Bankrek:
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE
H. JOANNES BOSCO

Jaargang 1, nr. 2 – februari 2017.

Het Thema van februari:
"Ik wil tevreden zijn"

De Kracht van februari:
"Voorzichtigheid is een kracht in mij"

Beste mensen: de kracht van de maand februari is:

Voorzichtigheid is een kracht in mij.

Woordverkenning

- Voorzichtigheid is een kracht, die ons stuurt in juiste handelingen.
- Voorzichtigheid scherpt het verstand en zorgt ervoor, dat we alert blijven.
- Voorzichtigheid helpt ons om kwetsbare zaken niet over het hoofd te zien en oog te houden voor het goede, (dat soms zeer subtiel op ons pad komt)

Opdracht: Welk van deze drie omschrijvingen spreekt jou het meest aan?

In geval van nood:

Tel. Pastorale hulpdienst 043 - 631 45 00

Praktische vertaling.

Voorzichtigheid betekent zo bewust mogelijk te werk gaan.

- Wie voorzichtig is, doet zijn best om niets en niemand te beschadigen.
- Voorzichtigheid is het overzien van consequenties.
- Oplettendheid is een vorm van voorzichtigheid.

Opdracht: Probeer na te gaan hoe de praktische vertaling van voorzichtigheid er voor jou persoonlijk uitziet. Hoe komt dit in je leven tot uiting?

Vruchten van voorzichtigheid.

- Wie voorzichtig is, zal niets onnodig kapotmaken of beschadigen.
- Wie voorzichtig is in zijn oordeel zal respectvol met een ander omgaan.
- Wie voorzichtig is, houdt rekening met de ander

*Opdracht: Vind jij jezelf voorzichtig?
Kun je jezelf in bovenstaande 'vruchten van voorzichtigheid' herkennen?*

Voorzichtigheid is het oudste kind van wijsheid.

Victor Hugo(1802 – 1885).

Pastoor Jan Schafraad.

En weer was er de grote Kerststal !!!

De stal, bomen, beek en waterval waren een prachtige entourage voor de mooie beelden bij en in de stal. Zoiets kan alleen tot stand komen met een deskundig en enthousiast team. En dat gebeurde !!! Een aantal stoere knapen van boven de 60, 70 en 80 jaar zijn er dagen mee bezig geweest om dat alles tot stand te brengen. En dat met veel plezier. Geweldig!!!

De parochianen en de andere bezoekers hebben gekeken en genoten. Dus heel hartelijk bedankt heren, ga zo door zullen we maar zeggen. En je blijft er jong bij !!!

**Zondag 5 februari:
Op deze dag vieren we:**

**het feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 2-febr.
en de viering van de H. Blasius, Bisschop en Martelaar. 3-febr.**

Maria-Lichtmis is een christelijk feest, dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de "Opdracht van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk Joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer, dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus, volgens de Joodse wet, moest brengen; vandaar de Latijnse naam: PUNIFICATIO MARIAE, 40 dagen na Kerstmis.

De vroegste viering werd opgetekend door een non EGERIA, die in het beloofde land rondreisde tussen 381-384. Zij meldt, dat 14 februari plechtig gevierd werd in Jeruzalem met een processie naar de Basiliek der Wederopstanding.

In Europa werd het feest vermengd met de H. Brigida, wier naamdag op 1 februari valt. Haar verering is terug te voeren op de voorchristelijke Ierse Godin BRIGID en de viering van het Keltische lichtfeest INBOLC en markeerde het midden tussen de zonnewende en het lentepunt.

Op Maria Lichtmis worden kaarsen gewijd en een kaarsen processie gehouden vóór de Mis. Vandaar de naam: Lichtmis. De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het "Licht, dat voor alle volkeren straalt".

Volgens legenden was de H. Blasius een arts, die tot bisschop werd gekozen van de Armeense stad SEBASTE. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus, zou hij, na gruwelijke martelingen, zijn onthoofd. De naar hem genoemde Blasiuszegen, ter voorkoming van keelaandoeningen, wordt na de H. Mis gegeven met twee kaarsen.

De Blasiuszegen wordt na de zegen in de H. Mis voor in de kerk gegeven.

*Probeer niets anders te zijn dan wat je bent,
En probeer dat volmaakt te zijn.*

Franciscus de Sales.

**Zaterdag 11 februari.
Lourdesviering met ziekenzegening.**

Op 11 februari in 1858 is Maria voor de eerste keer verschenen aan Bernadette Soubirous in Lourdes

Op zaterdagmiddag 11 februari 2017 om 15.00 uur wordt in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld, Maastricht voor de 10^e keer de Lourdesviering met ziekenzegening gehouden.

De viering, die door de aanwezigen altijd als bemoedigend wordt ervaren, wordt voorafgegaan door een lichtprocessie door de kerk. Bij de ingang van de kerk kunnen deelnemers hun persoonlijke schriftelijke intenties afgeven.

Ook dit jaar wordt de viering weer muzikaal opgeluisterd door Beppi Kraft, die het Ave Maria zal zingen.

Alle belangstellenden zijn welkom.

Na afloop van de viering zijn alle deelnemers welkom in het Trefcentrum in de Edisonstraat 4, waar zij getrakteerd worden op koffie met vlaai.

Mits het weer het toelaat, bestaat er om 18.00 uur de gelegenheid om de Lourdesgrot in Sint Pieter te bezoeken, waar een korte plechtigheid wordt gehouden.

Voor nadere informatie: Pastor Mattie Jeukens ofm
Tel. 043 – 363 43 48 jmpp.jeukens@planet.nl

**De toekomst van de cluster van twee parochies
in de Koepelkerk.**

De H. Joannes Bosco Parochie en de Parochie van het Heilig Hart van Jezus trekken samen op en zijn nu samen verantwoordelijk voor hun toekomst. Laat ons samen werken, als een grote familie en ieder naar eigen tijd en mogelijkheid, zijn of haar bijdrage leveren. Laat je inspireren door het gebed van moeder Teresa. Het overzicht, hoe U kunt helpen, ligt achter in de kerk.

Persoonlijk Gebed.

Wil je mijn handen, God,
opdat ik de hele dag kan helpen ,wie hulp nodig heeft.
God, vandaag geef ik mijn handen aan Jou.

Wil je mijn voeten, God,
opdat ik de hele dag kan gaan
naar wie een vriend nodig heeft.
God, vandaag geef ik mijn voeten aan Jou.

Wil je mijn stem, God,
opdat ik de hele dag kan spreken tot hen die jouw woorden
van liefde nodig hebben.
God, vandaag geef ik mijn stem aan Jou.

Wil je mijn hart, God,
van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat,
opdat ik van iedereen, zonder uitzondering,
zou kunnen houden.
God, vandaag geef ik mijn hart aan Jou.

Moeder Teresa (1910-1997).

Een gebed van de raad van kerken en de week van gebed. (Maar ook voor ons beiden van toepassing).

Doorbreek onze muren,
breng ons op weg naar elkaar.

Doorbreek onze muren,
geef ons een band met elkaar.

Waar U Uw Hand uitstrekt,
vind ik houvast.

Missie Nederland, oikomene.

Feest- en Heiligendagen

met de celebranten, intenties en koren.

Op zaterdag is de Eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk en op zondag is de Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk. Alles tenzij anders is vermeld.

Woensdag 1 februari. H. Brigida.

Donderdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis).

De Gebedsgroep.

Vrijdag 3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar.

1^{ste} vrijdag van de maand.

Zaterdag 4 februari.

Eucharistieviering in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk.

Zondag 5 februari: VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

H. Agatha. Celebrant Em. Pastor Geelen.

Intenties:6-Wekendienst voor Lou van Meulenbroek,
1^{ste} jaardienst Jean Peerboom, gest. jaardienst overleden ouders
Eggen-van den Hof, Jan & Caecilia de Leeuw-Mol en familie en
vrienden van familie de Leeuw-Mol, alle zieke oud- en mede-
parochianen en de overleden parochianen van de laatste
12 maanden.

**Het Gemengd Zangkoor Cantate van de Fatima parochie uit
Brunssum verzorgt de muziek o.l.v. Bart van Kerkvoort met Bob
Gulpen aan het grote Koepelkerkorgel.**

Na afloop is er koffie en deurcollecte voor het restauratiefonds.

Maandag 6 februari: HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren.

Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door Em. pastor
Schafraad in de Sacré Coeur van 19.00 tot 20.00 uur. Na afloop
is er koffie. Ingang Heerderweg 1 naast de voormalige pastorie.

Donderdag 9 februari: De Gebedsgroep.

**Vrijdag 10 februari: H. Scholastica, maagd (zuster van de
H. Benedictus).**

Zaterdag 11 februari: O.L. Vrouw van Lourdes.

Werelddag voor de zieken. Ziekenzegening zie pg. 4
Eucharistieviering in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk.

Zondag 12 februari : ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Celebrant Mgr. Everard J. de Jong, hulpbisschop.

Intenties voor: gest. Jaardienst Pie Krans en alle zieke oud- en medeparochianen.

Het koor Sound 70 uit Sittard verzorgt de muziek o.l.v. Jo Smeets met muzikale begeleiding van hun combo.

Na afloop is er koffie en deurcollecte voor het restauratiefonds.

Maandag 13 februari.

Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door Em. pastor Schafraad in de Sacré Coeur van 19.00 tot 20.00 uur. Na afloop is er koffie. Ingang Heerderweg 1 naast de voormalige pastorie.

Dinsdag 14 februari: HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop, patronen van Europa.

Donderdag 16 februari. De Gebedsgroep.

Zaterdag 18 februari.

Eucharistieviering in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk.

Zondag 19 februari: ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Celebrant Em. Pastor Kurris.

Intenties voor: Cilia Winthagen-Caris, Jan & Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van familie de Leeuw-Mol en alle zieke oud- en medeparochianen.

Het Slavisch-Byzantijns Zangensemble CAPELLA DROEZBJA uit Kerkrade verzorgt, à capella, de muziek o.l.v. Françoise Aarts-Thissen.

Maandag 20 februari.

Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door Em. pastor Schafraad in de Sacré Coeur van 19.00 tot 20.00 uur. Na afloop is er koffie. Ingang Heerderweg 1 naast de voormalige pastorie.

Donderdag 23 februari. De Gebedsgroep.

Zaterdag 25 februari: Sint Petrus' Stoel.

Eucharistieviering in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk.

Zondag 26 februari: ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

(Carnavalszondag) **Celebrant Em. Pastor Eijssen.**

Intentie voor alle zieke oud- en medeparochianen.

Henk Langeveld speelt op het grote Koepelkerkorgel.

Donderdag 2 maart: De Gebedsgroep

Vrijdag 3 maart.

Zaterdag 4 maart.

Eucharistieviering in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk.

Zondag 5 maart: EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, celebrant Em. Pastor Delahaye.

Intenties voor: Jacqueline Wennekes-Caris, Jan & Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van familie de Leeuw-Mol; onze zieke oud- en medeparochianen en alle overleden parochianen van de laatste 12 maanden.

Het St. Caeciliakoor St. Pieter op de Berg Maastricht verzorgt de muziek o.l.v. Axel Jansen met Christianne Jansen-Steegmans aan het grote Koepelkerkorgel.

Na afloop is er koffie en deurcollecte voor het restauratiefonds.

Opgeven kopij, misintenties en/of huisbezoek.

Grote artikelen voor de overkoepeling van maart kunt U aanleveren **t/m 5 feb.**, kleine artikelen **t/m 12 feb.**, misintenties en het muziek programma **t/m 19 feb.** Alles mag met de hand geschreven zijn. Het kan op verschillende wijzen worden aangeleverd:

- Op het adres Mosalunet 10C 6221JM Maastricht,
- per telefoon 043 - 310 1990, tel. en fax 043 – 325 5655.
- per e-mail gustar31@ziggo.nl en jozeph28@ziggo.nl.
- achter in de kerk voor of na de H. Mis.

Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur is in de Sacré Coeur een vrijwilliger aanwezig om de misintenties en verzoeken om huisbezoek in ontvangst te nemen. Dit kan natuurlijk altijd bij de koster Will Boetsen (043 – 36 32 641), of achter in de kerk.

Misintenties voor de maand maart, die **na 19 feb.** binnenkomen, worden wel opgelezen in de vieringen, maar kunnen niet meer in het parochieblad van maart 2017 worden vermeld.

Parochiebijdragen en intenties: Bank: NL08 ABNA 0516 6646 11.

Bijdragen voor de koren: NL35 SNSB 08 580 370 84.

Voor actueel nieuws over de Koepelkerk: bezoek onze site:

www.koepelkerk.net

