



Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het oorspronkelijke H. Hartraam van de Koepelkerk beschadigd en na de oorlog hersteld. Restanten van het vernielde raam werden in een nieuwe compositie verenigd.

OVERKOEPELING



PAROCHIE

H. HART VAN JEZUS

Heerderweg 1
6224 LA Maastricht
tel. 043 363 2641

Bankrek:
NL08 ABNA 0516 664 611



PAROCHIE

H. JOANNES BOSCO

Jaargang 2, nr. 12 – december 2018

Advent en Kerst

De naam Advent komt van het Latijnse woord *adventus*, dat *komst* betekent. Advent staat voor de voorbereiding op het kerstfeest en eindigt op 24 december. Het is niet bekend wanneer de advent in de R.K. Kerk voor het eerst werd gevierd, maar wordt in de vijfde eeuw voor het eerst vermeld.

De adventskrans werd in Duitsland bedacht, door de Lutherse dominee Wichem (1808–1881) die kinderen uit arme gezinnen opving. De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk Kerst was. Dominee Wichem maakte uit een houten wiel een krans met vier grote en 24 kleine kaarsen. Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Pas later werd de adventskrans met dennengroen versierd.

De R.K. Kerk staat voor grote veranderingen, ook in Maastricht. Er zijn te weinig actieve gelovigen om alle mooie kerken open te houden. In de Koepelkerk werken de parochianen aan de advent van nieuw leven voor haar geloofsgemeenschap. Dat is een mooie gedachte om het nieuwe liturgische jaar mee te beginnen en de geloofsgemeenschap in de Koepelkerk nog vitaler te maken. Het is ook een mooie gedachte om naar Kerstmis toe te leven.

W. Wolters

Eucharistievieringen in de Koepelkerk

Zondag 2 december: eerste zondag van de advent

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
- Misintenties: zeswekendienst Irma Kuiper-Schoonbrod, Antoon Timans, Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden De Leeuw-Mol; zieke parochianen; overleden parochianen 12 mnd.
- Muziek: n.t.b.

Zondag 9 december: tweede zondag van de advent

- Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
- Misintenties: zeswekendienst Antoon Timans, zieke parochianen
- Muziek: Pop Koor Revival o.l.v. Cobie Ritzen

13.00 uur Benefietconcert voor goede doel: Oratoria de Noël van Saint Sâens en bekende kerstliederen door internationale zangers.

Zondag 16 december: derde zondag van de advent

- Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
- Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: Gem. Zangkoor Crescendo Amby o.l.v. Harrie Wijenberg

Zondag 23 december: vierde zondag van de advent

- Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
- Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
- Muziek: orgelmuziek, Hub Wolfs.

Maandag 24 december 20.00 uur Heilige Kerstavond

- Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
- Muziek: Mannenkoor Borgharen o.l.v. F. Dobbelstein.

Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag

- Celebrant: Pastor E. Dassen
- Muziek: Belcanto koor Breust-Eijsden o.l.v. Lydia Gulikers.

Zondag 30 december: H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

- Celebrant: Emeritus Pastor O. Janssen
- Muziek: orgelmuziek

Dinsdag 1 januari Nieuwjaar: Em. Pastor F. Kurris in de Dagkapel.

Kerstmis in de Koepelkerk !

Aangespoord door de gedachte: wrijving brengt warmte, kom ik door de klapdeuren al handenwrijvend de kerk binnen en loop ik naar mijn stamplekje bij het H. Hartbeeld. Ik probeer zo rustig mogelijk mijn zitplaatsje ook zo aangenaam mogelijk te maken door kortstondig wat heen en weer te schuiven. Nadat dat was gebeurd en ik tevreden was over mijn plekje, kijk ik in de richting van het Maria altaar. Ik zie heel duidelijk Maria Zonder Rechter Hand op haar sokkel staan. Opeens wordt die Maria ontzettend felverlicht. Het was een brede lichtbundel die liep vanaf de sokkel en steeds feller werd in de richting van het lieve gezicht van Maria Zonder Rechter Hand. De lichtbundel begon vanuit het gezicht van Maria opeens te trillen en te vervagen. Opeens was Maria verdwenen en zag ik een buitengewoon tevreden gezicht van – jawel, je leest het goed – Antoon, de ons enige tijd geleden ontvallen animator en oorspronkelijke bedenker van deze metamorfose. Tegelijkertijd zag ik noeste armen en handen van mensen die bezig waren kerstbomen aan te slepen; die bomen te bewerken, waardoor ze in een formatie gingen staan op de totale plek, waar eerst het Maria altaar zichtbaar was. Ik hoorde in mijn onderbewustzijn namen als “Ger, waar komt deze boom te staan ?” En, “Huub en Theo, pakken jullie deze plaat eens op en leggen jullie die eens rechts van die andere!” Ik hoor Ger zeggen: “Pierre en Will, zijn jullie tweetjes wel voorzichtig ! Ga als-je-blijft niet allebei daar op die plaat staan !”

Naarmate de tijd verstrijkt verschijnt er op de plaats van het Maria altaar een landschap met een kabbelende beek, zo fraai en idyllisch ingericht met een bruggetje over die kabbelende beek, dat er verschillende herders uit de wijde omstreken besloten hun kudden in deze richting te leiden. In mijn volgend visioen ontstond er, te midden van dat zojuist genoemde idyllische landschap een geïmproviseerd onderkomen voor de herders – in de volksmond: een stal – dat door vijf mensen Ger, Huub, Theo, Pierre en Will, in tijd van niks was klaargezet.

In datzelfde visioen zag ik, dat er een aantal Wijzen – ik meen een drietal te onderscheiden - op weg was vanuit het Belgische land naar Maastricht, naar de Koepelkerk, naar dat fraaie landschap met zijn prachtig aangelegde brug en uitgekiend herdersonderkomen, waar iets wonderbaarlijks stond te gebeuren.

Ik zag opeens - als droomde ik – iets erg merkwaardigs ! Zo iets verwacht je niet in een stad als Maastricht. Ik zag in de straten van Maastricht een ezel, die geleid werd door een man met een baard,

gekleed in een lang bruin/wit gewaad. In de rechterhand had hij een soort lange staf. Op de ezel zat in amazonezit een piep jonge vrouw, gekleed in een lang blauw/wit gewaad en, zo te zien, in vergevorderde gezegende toestand. Ze trokken van het ene hotel naar het andere. Telkens kwam de man uit het hotel en kwam hoofdschuddend weer bij Maria, want zo heette de jonge vrouw, aan en zei: "Er is hier geen plaats" "Hoe moet dat nou, Jozef?" hoor ik Maria zeggen. En ze trokken weer verder met bij het volgende hotel dezelfde opmerking. En zo ging dat telkens weer. Teneinde raad besluiten ze het VVV te raadplegen en gaan ze daarheen op weg. Ik zie heel duidelijk een medewerkster van het VVV, die met Jozef in gesprek is en begaan is met het lot van deze mensen. Verblijd komt Jozef bij het VVV vandaan en brengt Maria het goede bericht, dat zij in de Koepelkerk van Maastricht terecht kunnen. Daar wordt voor hen alles in gereedheid gebracht om het blijde gebeuren op plechtige wijze te laten plaatsvinden. Als ze bij de Koepelkerk aankomen, zie ik een zeer verheugde Pierre, die meedeelt, dat ze op zoek waren naar Maria en Jozef. Die konden ze maar nergens vinden. "Het is een Gods wonder, dat jullie hierheen gestuurd zijn!" Hij ging hen voor naar het nu idyllische Maria altaar. Hij wees hen hun plaats aan. Met een zucht van verlichting namen alle werkers aan dit plaatje afscheid en verdwenen in de Sacré Coeur. Het werd muisstil. Je kon een speld horen vallen.

Opeens zie ik het herdersonderkomen – de stal dus – fel en helder verlicht. Een licht dat steeds duidelijker werd en zich nu richtte op een pasgeboren kind, dat straalde van schoonheid. Plotseling zag ik boven de stal een engel, die zei: "Heden is U een Redder geboren, Christus de Heer!" Naast elke engel boven het Maria altaar verschenen honderden, wat zeg ik, duizenden engelen, die als één koor zongen: "Vrede op aarde aan alle mensen van goeden wil!"

Ik zag alle herders, die met hun schapen in de buurt van de stal lagen te slapen, ontwaken en geïmponeerd neerknielen bij de stal en het geweldige Gebeuren van Kerstmis in een kribbe aanschouwden.

Ook de drie Wijzen waren in de Koepelkerk aangekomen en stonden op het punt het bruggetje over te lopen. Onderweg hierheen hadden ze elk een toonaangevend cadeau voor Onze Redder gekocht. Die wilden zij bij hun bewondering en hun kennismaking aanbieden.

Alles werd weer wazig. Ik ontwaakte als uit een soort diepe slaap en keerde terug tot de werkelijkheid. Toen ik erover nadacht, werd het me duidelijk, dat het slechts flarden waren van één groot verhaal, dat zich ruim 2000 jaar geleden afspeelde. Een verhaal, dat in mijn

onderbewustzijn een soort vertaling is naar nu en naar hier. De Christus van toen, ruim 2000 jaar geleden dus, is nog steeds dezelfde Christus nu. Een synoniem van de Christus van toen, en dus ook van de Christus van nu is Emanuel. Ook hier in Maastricht, hier in de Koepelkerk: Emanuel, God met ons !

Joep wenst een ieder, die dit verhaal leest, of heeft gelezen een echt fijn en gezegend Kerstfeest.



Sjef Hutschemakers

Kopij, misintenties en huisbezoek:

Het opgeven van **grote** artikelen voor de Overkoepeling van de maand januari is mogelijk tot 14 december a.s. Het aanleveren van **kleine** artikelen, misintenties en muziekprogramma's voor de Overkoepeling van december kan t/m 17 december a.s.

Het aanleveren van kopij kan als volgt:

Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1, 6224 LA Maastricht

Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520

Per e-mail: info@willemwolters.nl

In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis

Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurriss zijn beschikbaar voor een huisbezoek en/of een gesprek. Aanvragen van een huisbezoek via de koster, Will Boetsen. Dat kan persoonlijk, telefonisch of via de mail.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te noteren, c.q. misintenties in ontvangst te nemen.

Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen.

Het aanvragen van een huisbezoek en/of gesprek en het noteren van misintenties kan als volgt gebeuren:

- Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur
- Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599
- Per e-mail: willboetsen@gmail.com
- In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Ter attentie:

In de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling om deze plaats te huren? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze Koepelkerk en geloofsgemeenschap levenskrachtig houden. Er is behoefte aan Acolieten en Lectoren. Samen met de Pastores maken zij onze erediensten tot een spirituele gebeurtenis. Collectanten zijn nodig en ook mensen die helpen om technische probleempjes op te lossen. Alsook mensen die tweemaal per maand koffiezetten en de koffie achter in de kerk serveren.

Misschien wilt u iemand af en toe bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken? Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen.

Er zijn activiteiten die veel en weinig tijd kosten. Het kan ook alleen de Goede Week, Pasen of Kerstmis (de Kerststal!) betreffen. Er is voor iedereen een passende activiteit.

Hebt u interesse, laat het koster Will Boetsen of het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

Wat u moet weten:

- Veel informatie staat op de website: <http://www.koepelkerk.net/>
- Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Dagkapel.
- Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk.
- Op elke zondagochtend is een Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
- Op de eerste en tweede zondag van de maand is na de eucharistieviering koffie achter in de kerk.
- Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster, Will Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel 06 – 517 475 99 of per e-mail: willboetsen@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm **Spoed: 112**

Alarm geen spoed: **0900-8844 (Politie)**

Huisartsenpost: **043 – 387 77 77**

Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: **043 – 631 45 00**

Het Kerstgevoel in 2018

Het was druk in de AH-winkel aan de Scharnerweg. Zijn winkelwagentje was al vol, terwijl zijn vrouw nog druk bezig was kerstinkopen te doen. Hij pakte een kopje koffie en ging aan de koffietafel midden in de winkel zitten. Om hem heen reden winkelwagentjes af en aan, met daarachter gespannen gezichten die op een boodschappenlijstje tuurden. Soms hadden mensen achter een winkelwagentje ruzie met elkaar.

Plotseling vroeg hij zich af: Is deze stress de voorbereiding van het gezellige familiefeest met de kinderen waar we al maanden naar uitkijken? Wat is Kerstmis, waar gaat het dan om? Vertwijfeld verzonk hij in gedachten en merkte niet dat iemand aan de tafel was aangeschoven. Totdat een stem zei: 'Is de koffie niet lekker? U kijkt een beetje teleurgesteld.' Hij antwoordde: 'Ik ging naar de winkel om een mooi familiefeest voor te bereiden, mijn winkelwagen is vol, maar ik heb geen kerstgevoel.' De ander zei: 'Een mooi feest hangt niet af van lekker eten. Belangrijk is, met welke bedoeling ga je aan tafel? Wil je met elkaar alleen eten of ook het leven delen?' Ze raakten in gesprek.

Plotseling onderbrak zijn vrouw het gesprek: 'Schat, is er iets? Je praat een hele tijd in jezelf. Laten we afrekenen en naar huis gaan.' Het was een drukke dag geweest. Pas 's avonds dacht hij terug aan het gesprek in AH. Hij zou zweren dat hij met iemand aan tafel had gezeten. Het was alsof hij met een goede vriend had gesproken. De ander had een tip gegeven: 'Ga naar de Nachtmis.'

De volgende morgen bij het ontbijt zei hij tegen zijn vrouw en kinderen: 'Laten we dit jaar naar de Nachtmis gaan.' Zijn vrouw keek verbaasd, maar zei: 'Waarom niet?' Hij vertelde de kinderen wat hij nog van Kerst in de kerk wist. De keuze viel op de Koepelkerk, want acht uur 's avonds is een mooie tijd voor een gezin met kinderen. De oma's en opa's gingen mee. De hele familie zat op een rij in een bank. Ze bewonderden de kerk en luisterden ademloos naar de mooie muziek uit Borgharen. Priester Kleinen had een woord en gedachte voor jong en oud, gelovig en ongelovig. Zelfs de kinderen begrepen de boodschap van het kindeke Jezus. Vader moest denken aan het gesprek in de AH een dag eerder en begreep wat zijn mysterieuze gesprekspartner bedoelde: even stil staan bij je diepere ik, aandacht voor de ander, je leven delen, samen op weg, Kerst als het begin van een nieuwe weg.

Na de Heilige Mis ging de hele familie naar de kerststal kijken. Het was een waar kunstwerk met herders, allerlei dieren en een bergbeek. De kinderen keken hun ogen uit en stelden vele vragen. Vader en moeder keken vertederd toe hoe de opa's en oma's overal een antwoord op hadden. Op één vraag wisten ze niet gelijk een antwoord: waarom staan er een ezel en een koe in de stal? Een oma verbrak de korte stilte met: 'Dat is geen koe, maar een os'. 'Wat is een os?', vroeg een kind. 'Dat is een arme sukkel', zei een opa lachend en kreeg een por van zijn oma. Een oma zei: 'De herders, schapen, os en ezel staan voor alle mensen, die heel verschillend kunnen zijn. En allemaal zien ze in het kindeke Jezus hun wens voor vrede op aarde.' 'Ik ben geen ezel!', zei een kind. 'Nog niet', zei een opa lachend en kreeg een por van zijn oma.

De kinderen, vader en moeder, oma's en opa's gingen gezellig pratend als een grote familie de kerk uit. Je zag het warme Kerstgevoel op hun gezichten. Ze stapten naar buiten alsof ze aan een nieuw jaar wilden beginnen: een jaar om meer met elkaar te delen, een jaar om een grote familie te zijn.

Toen alle mensen de kerk uit waren, zei de os tegen de ezel: 'Vanmiddag nog vroeg ik mij af wat ik hier doe als niemand meer weet wat Kerstmis is. Totdat ik hoorde wat die oma over ons, de dieren, zei.' 'Het is een mooie gedachte dat wij de verschillen tussen mensen verbeelden en dat al die verschillende mensen naar de kribbe komen', zei de os met vochtige ogen. 'Maar jij werd een arme sukkel genoemd', zei de ezel plagend tegen de os. 'Welke mensen zou ik verbeelden?', zei de os peinzend. 'De meesten', zei de ezel glimlachend. Ze namen allebei een hap hooi en kauwden op het voer en op de dingen die ze die avond hadden gehoord. Een Kerstster twinkelde in hun ogen.

W. Wolters



De samenstellers en de bezorgers van de Overkoepeling, alle andere vrijwilligers, Administrator Pastoor Honings, het kerkbestuur en de koster wensen u een 'Zalig Kerstmis'.