

OVERKOEPSELING



Heerderweg 1
6224 LA Maastricht
tel. 043 363 2641

Bankrekening:
NL08 ABNA 0516 664 611



Jaargang 1, nr. 5 – mei 2017

Thema van de maand mei: Ik wil iemand een plezier doen.
Kracht van de maand mei: Hoop is een kracht in mij.

Beste mensen: kracht voor de maand mei is:
“Hoop is een kracht in mij”

Woordverkenning.

1. Hopen is verlangen naar innerlijk weten.
2. Hopen is het vasthouden aan verlangens en idealen.
3. Hopen is verlangen onze gedachten en emoties te overstijgen.
4. Een aspect van hoop is ‘vertrouwen’ (dat een bepaald moment voorbijgaat, dat wat echt is blijft, dat het goede altijd overwint).

Opdracht: Welk van deze vier omschrijvingen spreekt jou het meest aan?

Praktische vertaling.

1. De kracht van hoop kan je helpen om de situatie te accepteren, zoals deze is: deze als uitgangspunt nemen van je denken en handelen en vol vertrouwen op zoek gaan naar een antwoord of reactie.
2. Hoop betekent, dat je datgene wat er is, gebruikt als een springplank naar positief handelen.
3. Hoop houdt idealen en daadkracht in stand: echte hoop laat zich niet ketenen.

In geval van nood:
Tel. Pastorale hulpdienst 043 - 631 45 00

Opdracht: Probeer na te gaan hoe de praktische vertaling van hoop er voor jou persoonlijk uitziet. Hoe komt dit in je leven tot Uiting?

Vruchten van hoop.

1. Wanneer een situatie uitzichtloos lijkt, geeft hoop de kracht om door te gaan.
2. Hoop zorgt ervoor, dat je het goede blijft zien: als je eerste reactie is “dit lukt me nooit”, dan zal hoop je doen beseffen, dat je op z'n minst door kunt gaan en alles op alles kunt zetten.
3. Hoop maakt sterker bij vermenigvuldiging: wie er alleen voor staat, zal minder bergen kunnen verzetten dan, wanneer je met een heel team de schouders eronder zet.

*Opdracht: Ben jij iemand die altijd hoop blijft houden?
Kun je jezelf in bovenstaande ‘vruchten van hoop’ herkennen?*

*Wanneer men de hoop laat varen,
vaart men zelf met haar mee.*

Cees Buddingh (1918-1985)

Em. Pastor J. Schafraad.

MARIA HULP DER CHRISTENEN.

In de Litanie van Loreto is een van de titels, waarmee Maria wordt aangeropen “Maria Hulp der Christenen”.

Don Giovanni Bosco (1815-1888), stichter van de religieuze congregatie van de Salesianen, voelde zich sterk verbonden met Maria Hulp der Christenen. Hij werkte al met straatkinderen, maar in 1854 zou Maria hem in een droom hebben gevraagd om dit werk in een bredere organisatie onder te brengen.

Die beweging komt er en de vrouwelijke leden krijgen de naam “Dochters van Maria Hulp der Christenen. In Turijn, het aanvankelijke werkveld van de Salesianen, staat het voornaamste heiligdom: de basiliek Maria Ausiliatrice. Paus Pius VII stelde de gedachtenis van Maria Hulp der Christenen vast op 24 mei.

De Pauselijke Gebedsintentie voor mei 2017.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: Christenen in Afrika.

Dat de christenen in Afrika, in navolging van de barmhartige Jezus, een profetisch getuigenis mogen geven van verzoening, gerechtigheid en vrede.

Bezinning.

De kracht van de heilige Geest doorgeven.

‘Evangeliseren’ is meer dan onderrichten of een leer doorgeven. Evangeliseren is de kracht van de heilige Geest doorgeven, zodat mensen genezing vinden, bevrijding, bekering, een nieuw leven, dat bewoond wordt door de kracht van Gods liefde.

Het evangelie is primair niet een boek of een leer. Het is de kracht van Gods aanwezigheid, die reddend onder de mensen verschijnt, allereerst onder allen, die lijden en nood hebben aan hulp, solidariteit, nabijheid, genezing naar lichaam en ziel.

In die zin spreekt ook de apostel Paulus over het ‘Evangelie’. Hij schrijft: ‘Voor dit Evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen, die geloven; voor Joden in eerste plaats, maar ook voor andere volken.’ (Rom.1,16)
Het Evangelie is voor Paulus ‘Gods reddende kracht’. Het is de kracht van de aanwezigheid van Gods liefde, die komt wonen in wie zich in geloof aan Jezus toevertrouwt.

Jezus ‘evangeliseert’ door al wat Hij doet: wanneer hij zieken geneest, gebrekkigen opricht, zondaars aan tafel uitnodigt, leerlingen roept, het volk onderricht. Maar altijd, of Hij nu geneest, onderricht geeft of leerlingen roept, altijd gebeurt de evangelisatie door de kracht van de heilige Geest, die in Hem woont. Zo is het ook voor de leerlingen.....

Uit: Leon Lemmens: De kracht van het Evangelie (Antwerpen 2013).

Voel je angst
en doe het toch maar.

Moedige mensen
pakken problemen aan.

Gerardus Kalender.

MEIMAAND-MARIAMAAND.

BIJZONDERE DEVOTIE TOT DE HEILIGE MAAGD MARIA, DE MOEDER VAN JEZUS. in het Bisdom Roermond: Communiemaand.

De eerste sporen van een maand, bijzonder toegewijd aan de verering van Maria komen uit het Oosten. Bij de Kopten is het December; bij de Grieks-Byzantijnen Augustus. In het Westen is de meimaand een reactie op de heidense feesten, die aan het begin van de meimaand gevierd werden.

Dit blijkt bijvoorbeeld als in 1579 de heilige Carolus Borromeus in Milaan speciale Maria-devoties voorschrijft tegen uitlopers van deze excessen. Ook de heilige Filippus Neri bidt in de 16^e eeuw met de Romeinse jeugd in de maand mei speciaal tot Maria.

In de 18^e eeuw oefenen de Jezuiten er grote invloed op uit, waardoor de devotie tot volksdevotie uitgroeit. Eerst in het gezin, gewoonlijk rond een versierd Mariabeeld en geleidelijk aan in het kerkgebouw.

In Limburg kenmerkt de devotie tot specifieke bedevaartsoorden, als Tienraay, Maastricht, Roermond en tientallen kleinere plaatsen. Bekende buitenlandse plaatsen werden o.a.: Kevelaer, Banneux, Scherpenheuvel.

WEES GEGROET!

Door Herman Finkers.

1

Als ik denk dat ik doodga,
niet meer weet wat ik moet,
eerder dan 't Onze Vader
bid ik een Weesgegroet.

3

Want de Heer is heel goed,
maar ook onverbiddelijk.
Hij reinigt met bloed,
maar Zij snapt onmiddellijk

2

Als het angstzweet me uitbreekt
en mijn hart gaat tekeer,
dan roep ik: O Moeder',
Zelden: 'O Heer'.

4

Dat een vlek niet zo erg is
als hij soms schijnt.
Met een dertig graden wasje
vaak al verdwijnt.

5

Als ik denk dat ik doodga,
niet meer weet wat ik moet,
eerder dan 't Onze Vader
bid ik een Weesgegroet.

Zeven gaven van de H. Geest

- 1. Barmhartigheid**
Mild voor anderen, geduldig, zachtmoedig, vriendelijk.
- 2. Bemoediging**
Troost, aansporen, respect hebben. Iedereen in zijn waarde laten, tonen van zelfbeheersing.
- 3. Vrede**
Harmonie met anderen.
- 4. Inzicht**
Consequenties van handelen op langere termijn zien, handelen op goede gronden.
- 5. Liefde**
Verbondenheid met God en anderen ervaren en wensen.
- 6. Wijsheid**
Situatie in grotere verbanden zien, werkelijkheid van emoties onder ogen zien. Geen ijzer met handen breken.
Kansen zien, weet hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden.
- 7. Moed**
Angst overwinnen, doorgaan bij tegenslagen.

De feest- en heiligendagen met de celebranten, intenties en de koren.

Op donderdag is er een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep (iedereen is welkom) in de kapel, op zaterdag is de Eucharistieviering om 19.00 uur op de 1^{ste} vrijdag om 09.00 uur in de O. L. Vrouw van Lourdeskerk en op zondag is de Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk. Alles tenzij anders is aangegeven.

Maandag 1 mei: H. Jozef de arbeider.

19.00-20.00 uur. Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door Em. Pastor J. Schafraad in de Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1. Na afloop is er koffie.

Woensdag 3 mei: HH. Filippus en Jakobus, apostelen.

Donderdag 4 mei. Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep in de Kapel en de H. Mis is om 15.00 uur (*iedereen is welkom*).

Vrijdag 5 mei. 1^{ste} vrijdag van de maand. Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk om 09.00 uur.

Zaterdag 6 mei.

Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.

Zondag 7 mei: VIERDE ZONDAG VAN PASEN:

Roepingenzondag en zondag van de Goede Herder.

Celebrant Em. Pastor Van Tulder.

6-Weken diensten voor Leon Strijp en Joop Vanderheijden
2^{de} Jaardienst voor Marie-José de Sterke-Clerx. Intenties voor: Jacqueline Wennekes-van de Venne, Jan & Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van familie de Leeuw-Mol, onze zieke oud- en medeparochianen en alle overleden parochianen van de laatste 12 maanden.

Het Grote Dames Zangkoor Cantara uit Valkenburg, o.l.v. Marjan Quaedvlieg en Yvonne Timmer met haar Keyboard, verzorgen de muziek. Na de Mis is er koffie en de deurcollecte voor restauratiefonds.

Maandag 8 mei: HH.Wiro, Plechelmus en Otger.

19.00-20.00 uur. Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door Em. Pastor J. Schafraad in de Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1. Na afloop is er koffie.

Donderdag 11 mei. Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep in de Kapel en de H. Mis is om 15.00 uur (*iedereen is welkom*).

Vrijdag 12 mei: H. Pancratius, martelaar.

19.00 uur: **Dekenale viering, H. Servatius in St. Servaas Basiliek**

Zaterdag 13 mei: H. Servatius, bisschop en de Heilige Maagd Maria van Fatima.

Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.

Zondag 14 mei: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN.

Celebrant Em. Pastor Delahaye. Moederdag.

Intenties voor: Gest. Jaardienst overleden ouders Starren-
Stallenberg en voor onze zieke oud- en medeparochianen,

De Vocal Sollys uit Geleen o.l.v. Steven van Kempen verzorgen de muziek.

Maandag 15 mei.

19.00-20.00 uur. Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door Em. Pastor J. Schafraad in de Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1. Na afloop is er koffie.

Donderdag 18 mei. Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep in de Kapel en de H. Mis is om 15.00 uur (*iedereen is welkom*).

Zaterdag 20 mei. H. Bernardinus van Siena, priester.

Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.

Zondag 21 mei: ZESDE ZONDAG VAN PASEN.

De celebrant is Em. Pastor Kurris.

De intenties zijn voor Jan & Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van familie de Leeuw-Mol, onze zieke oud- en medeparochianen,

Het Gregoriaans Koor Utrecht (ook van de KRO), o.l.v. Anthony Zielhorst, verzorgt de muziek.

Na de Mis is er koffie en de deurcollecte voor het Restauratiefonds.

Maandag, dinsdag en woensdag vóór Hemelvaart zijn de zgn.

Kruisdagen.

Maandag 22 mei: H. Rita van Cascia, kloosterlinge.

19.00-20.00 uur. Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door Em. Pastor J. Schafraad in de Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1. Na afloop is er koffie.

Woensdag 24 mei: Maria Hulp der Christenen.

Zie artikel op pagina 2 Maria hulp der christenen (Don Bosco).

Donderdag 25 mei: HEMELVAART VAN DE HEER.

Celebrant is Em. Pastor Jansen.

De Eucharistieviering is om 10.30 uur.

Intentie voor onze zieke oud- en medeparochianen.

Het Slavisch-Byzantijns Koor Cantus ex Corde, o.l.v. Steven van Kempen, verzorgt de muziek.

Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep in de Kapel en de H. Mis is om 15.00 uur (*iedereen is welkom*).

Vrijdag 26 mei: H. Filippus Neri, priester.

De start van de negendaagse Pinksternoveen. Zie Bezinning (pagina 3) en de 7 gaven van de H. Geest (pagina 5).

Zaterdag 27 mei: Onze Lieve Vrouw ter Nood (Heiloo).

Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.

Zondag 28 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.

De celebrant is Em. Pastor Eijssen.

2^{de} Jaardienst Arno Tilly. Intentie voor: onze zieke oud- en medeparochianen.

Het vroegere jongerenkoor Inspiration, o.l.v. Jos Gulikers, verzorgt de muziek.

Maandag 29 mei.

19.00-20.00 uur. Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door Em. Pastor J. Schafraad in de Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1. Na afloop is er koffie.

Woensdag 31 mei: Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabeth.

Donderdag 1 juni: H. Justinus, martelaar. Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep in de Kapel en de H. Mis is om 15.00 uur.

Vrijdag 2 juni. 1^{ste} vrijdag van de maand. Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk om 09.00 uur.

Zaterdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren

Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.

Zondag 4 juni: PINKSTERZONDAG, DAGMIS VAN PINKSTEREN.

De celebrant is Em. Pastor Delahaye

1^e jaardienst: Pierre Steffens. Intenties: Jan & Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van familie de Leeuw-Mol, onze zieke Oud- en medeparochianen en alle overleden parochianen van de laatste 12 maanden.

Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia van de Petrus en Paulus parochie Schaesberg-Landgraaf, o.l.v. Martien Raabhorst met Sandy Wijnands aan het grote Koepelkerkorgel, verzorgt de muziek. Na de Mis is er koffie en de deurcollecte voor restauratiefonds.

Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag, H. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren. De celebrant is Em. Pastor Bovend'eerd.

De Eucharistieviering is om 10.30 uur in de kapel.

Opgeven kopij, misintenties en/of huisbezoek.

Grote artikelen voor de overkoepeling van juni kunt U aanleveren t/m **6 mei**, kleine artikelen t/m **13 mei**, misintenties en het muziek programma t/m **20 mei**. Alles mag met de hand geschreven zijn. Het kan op verschillende wijzen worden aangeleverd.

- Op het adres Mosalunet 10C 6221JM Maastricht,
- per telefoon en fax 043 - 310 1990 en 043 – 325 5655,
- per e-mail gustar31@ziggo.nl
- achter in de kerk voor of na de H. Mis.

Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur is in de Sacré Coeur een vrijwilliger aanwezig om de misintenties en verzoeken om huisbezoek in ontvangst te nemen. Dit kan natuurlijk altijd bij de koster Will Boetsen (043 - 363 2614) of achter in de kerk.

Misintenties voor de maand juni die na **20 mei** binnenkomen, worden wel opgelezen in de vieringen, maar kunnen niet meer in het parochieblad van juni 2016 worden vermeld.

Voor Parochiebijdragen en intenties: Bank: NL08ABNA0516664611

Bijdragen voor de koren: NL35 SNSB 08 580 370 84.

Voor actueel nieuws over de Koepelkerk bezoek onze site:

www.koepelkerk.net